

Udfordringen

... den kristne ugeavis

Søndag den 9. Februar * Uge 7 * 2020 * Årgang 48



Valentinsdag bør også minde os om, hvad kærlighed egentlig er... Her er nogle eksempler:



Næstekærlighed vender aldrig tom tilbage. Side 3



Joanna og Kim - skifter fra pizzeria til kirke. Side 24



Gift 25 år - giver godt råd: Brug tid sammen. Side 12



Unge nyforlovede vil gerne giftes. Side 12

Voldsom Visdom

VOLDSOM VISDOM | A. AUDERSET



Humoristiske tegneserier med **klart budskab**

Alain Audersets humoristiske tegneserier, som går tæt på med et klart budskab. A4 format. 67 sider. Indbundet



149,-

Hosianna.dk

Udfordringens bøger & musik
7356 1500 - 7456 2202



Flotte farvefotos og stærke interviews m. Heidi Baker om hendes fantastiske arbejde i Afrika, de utrolige mirakler og 10.000 nye kirker!
Kun 199,- Hosianna.dk
Eller bestil på 7456 2202



1 stk. 20,-
100 stk. 10,-

EN TIME MED BIBELEN

Her er Bibelens nøglepassager samlet i en lille bog, der tager en times tid at læse.

Til **UDELING** eller **MINI-STUDIE**

www.scandinavia.as



Efteruddannelse af lærere i Jordan. Foto: RIIFS/Danmission

Danmission og Novo Nordisk Fonden bekæmper ekstremisme blandt unge i Jordan

Med en bevilling på godt 870.000 kr. støtter Novo Nordisk Fonden for første gang den folkekirkelige organisation Danmission. Pengene skal gå til efteruddannelse af lærere i Jordan, så de kan være med til at forebygge religiøs radikaliserings og samtidig give syriske flygtningebørn en bedre skolegang.

Bevillingen til Danmission fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere efteruddannelse samt nyt og bedre undervisningsmateriale.

Lærere er rollemodeller, siger Stine Baltzer Madsen, der har været med til at udforme projektet i Danmission. "Målet er, at de udsatte børn og unge vokser op som aktive medborgere, der er med til at skabe fredelige lokalsamfund i den uroplagede region."

Skønsmæssigt har 1,3 millioner syriske flygtninge krydset grænsen til Jordan, og det lægger et hårdt pres på økonomien i Jordan. Både jordanske lærere og lærere, som selv er flygtninge, kommer på efteruddannelse.

Mobning, vold og radikaliserings

"Lærerne er ikke uddannede til at håndtere hverken de store sociale og psykiske problemer, som flygtningebørnene ofte lider under, eller de kulturelle og religiøse forskelligheder i de jordanske lokalsamfund. Det fører til mobning, vold, modløshed og psykiske problemer blandt eleverne. Og det har lærerne brug for hjælp til at tackle," forklarer Stine Baltzer Madsen.

Som rollemodeller kan lærerne påvirke eleverne - også når det handler om at stå imod rekrutteringen fra radikale islamister. Jordan er et af de lande, som i forhold til indbyggertallet har fostret flest såkaldte "hellige krigere": Op imod 4.000 er siden 2014 rejst til nabolandene Syrien og Irak for at kæmpe for bl.a. Islamisk Stat. Den jordanske regering har erkendt, at det er nødvendigt at give de unge større modstandskraft mod radikaliserings. Denne modstandskraft skal lærerne nu være med til at give dem.

Københavns Professionshøjskole er involveret i projektet gennem tre danske lektorer fra læreruddannelsen. Samtidig involveres en række danske lærere, som er ansat på skoler med høj andel af syriske flygtningebørn i Danmark. Dermed kan danske og jordanske lærere udveksle erfaring og viden om fredelig sameksistens og forebyggelse af ekstremisme, som ikke kun er vigtigt i Jordan og Mellemøsten, men også i Danmark.

Projektet gennemføres af Danmission i samarbejde med den jordanske partner, The Royal Institute for Interfaith Studies (RIIFS). Udover støtten fra Novo Nordisk Fonden har projektet også en bevilling fra DAPP (Dansk Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet).

Bodil

Dansker er hjælpepræst i Bergen



Martin Nørremark

Cand.theol. Martin Nørremark er fra 1. februar 2020 ansat som kapellanpræst (hjelpepræst) i Eidsvåg og Biskopshavn Kirker i Bergen. Det oplyser Menighedsfakultetet i deres seneste nyhedsbrev.

Martin Nørremark kommer fra en vikaransættelse som sognepræst i Herborg og Nørre Vium Pastorat i Ribe Stift, og han har tidligere været vikarierende sognepræst i Sejling og Sinding ved Silkeborg. Tidligere har han desuden været ansat som Ungdomssekretær i Joffi, som er ungdomsgrenen af organisationen "Ordet og Israel".

Michael

Læs også avisen på Udfordringen.dk

Brugernavn: udf-net Kodeord i februar: hemmelighed
Kodeord for februar gælder til mandag den 2/3 kl. 9.

Ugens profil: Ole Korsholm Nielsen

Ole bliver campingchef på Mørkholt Strand

Den nye leder har bl.a. missionær og efterskoleforstander på CV'et.



Indre Mission har ansat tidligere efterskoleforstander Ole Korsholm Nielsen som ny leder af Mørkholt Strand Camping ved Vejle Fjord.

Den 17. februar begynder Ole Korsholm Nielsen som ny campingchef på Mørkholt Strand Camping.

Omfattende CV

Ole Korsholm Nielsen er 51 år og gift med Karen. De har tre voksne børn. Ole har de seneste halvandet år arbejdet som håndværker.

Ole Nielsen er uddannet lærer og har siden været missionær i Tanzania, leder af Friskolen i Bramming og forstander på Frøstruphøve Efterskole.

Glade campister

Ole Korsholm fortæller, at det rykkede i ham, da han så stillingsopslaget om en ny campingchef på Mørkholt Strand Camping.

"Jeg trives rigtig godt med at være sammen med mange mennesker, og det er spændende at være med til at skabe nogle gode rammer for mennesker, der holder ferie.

Som familie har vi i mange år nydt at tage på bibelcamping, for det er et sted, hvor man kan få mange gode oplevelser med andre mennesker, men man kan også være sig selv, hvis man vil det," fortæller han.

"Jeg ser frem til at være med

"Tanken er ikke, at vi skal bo i lederboligen på campingpladsen. Hvis man gør det, så er man på 24 timer hele året rundt."

til at afvikle de mange arrangementer i sommertiden på en god måde. Og jeg glæder mig meget til at indgå i teamet med både lønede medarbejdere og frivillige medarbejdere på Mørkholt Strand Camping."

Kendt med ledelse og økonomi

Ole Nielsen beskriver sig selv som et menneske, der ikke trives med at sidde på et kontor.

"Jeg skal ud og have luft, være blandt mennesker og være med til at skabe noget. Det kan være lige fra løsningen af forskellige praktiske problemer til at udvikle nye tiltag," forklarer den kommende campingchef, der også har god erfaring med ledelse og økonomistyring fra sin tid som forstander på Frøstruphøve Efterskole.

"Noget af det, jeg hurtigt skal sætte mig ind i, er bookingsystemet," fortæller Ole Nielsen, der er spændt på de nye opgaver.

Vil adskille arbejde og fritid

Indtil videre bor den nye campingchef i Esbjerg sammen med

sin kone.

"Tanken er ikke, at vi skal bo i lederboligen på campingpladsen. Hvis man gør det, så er man på 24 timer hele året rundt. Vi prøvede det, da vi var forstandere på Frøstruphøve Efterskole. Det fungerede i en periode, men ikke på den lange bane.

Jeg tror, at det er en god ide at skille arbejde og fritid ad, og det vil vi gerne forsøge på at gøre med mit nye arbejde," forklarer Ole Nielsen.

"Vi regner med at flytte til området, og så må tiden vise, hvor tæt på Mørkholt vi skal bo, for at det kommer til at fungere.

Det er mig, der er ansat som campingchef. Min kone er rigtig glad for sit arbejde som sygeplejerske."

Kompetent campingchef

Virksomhedschef i Indre Mission, Ingrid Bjerre, glæder sig over den nye ansættelse på Mørkholt Strand Camping.

"Vi glæder os meget over, at det er lykkedes at finde en ny og kompetent campingchef. Ole Nielsen har solid og relevant ledererfaring, god praktisk sans og godt kendskab til vores største kundesegment, nemlig bibelcampister," siger Ingrid Bjerre.

"Vi er også i den heldige situation, at Ole Nielsen allerede begynder sit virke den 17. februar og kan være med til at gøre pladsen klar til en ny sæson med spændende aktiviteter som bed-

stefældrecamping, pinsecamping, årsmødefestival og sommerbibelcampings," tilføjer hun.

Mørkholt Strand Camping

Indre Mission købte den nedlagte grusgrav i 1975, og i 1977 blev den nye campingplads indviet med toiletter, cafeteria og købmansforretning.

Mørkholt Strand Camping er en offentlig campingplads med topmoderne faciliteter, smukt beliggende ved Vejle Fjord.

Pladsen råder over mere end 400 studepladser, 30 hytter (+ 3 nye luksushytter under opbygning) og to servicebygninger.

Forlystelserne omfatter opvarmet swimmingpool, multibane og minigolf.

Foruden traditionelle campingaktiviteter afholdes der også bibelcampings, lejre og konferencer på pladsen.

Mørkholt Strand Campings omsætning gennem de seneste år er gået fra 4,7 mio. kr. i 2016 over 4,4 mio. kr. i 2017 til 5,0 mio. kr. i 2018.

I 2018 overnattede 16.257 voksne og 6.270 børn i løbet af året.

Herudover havde Mørkholt Strand Camping 99 "fastligere" i sommersæson 2018.

Bodil

Bedstefar i 1. verdenskrig

Med tro, håb og kærlighed gennem krigen.

I anledning af 100-året for genforeningen har journalist Henri Nissen studeret sin bedstefars Jes' dagbog om hans deltagelse i 1. Verdenskrig.

Jes Nissen gennemlevede 1. Verdenskrig på Ruslands steppe og i Frankrigs skyttegrave. Han måtte kæmpe på tysk side, selv om han var dansk. Jes blev skudt i halsen, men overlevede mirakuløst. Han tilbragte to år i engelsk fangenskab. Nåede endelig hjem til sin unge kone og deres tre små piger i marts 1919. Men de tyske Mark var nu værdiløse, og genforeningen i 1920 var ikke nogen økonomisk lykke for sønderjyderne.

Ud fra dagbogen har Henri Nissen skrevet en roman om sin bedstefar. Den handler ikke mindst om, hvor stor betydning troen, håbet og kærligheden havde for, at Jes kom levende og styrket igennem de forfærdelige år 1914-18 og to år i krigsfangenskab.

Søndag den 16. februar kl. 14 fortæller Henri om dette med powerpoints på Café Morgenstjernen, Jernbanegade 1, Christiansfeld. Kaffe og kage kan købes i caféen før og efter foredraget. Der er fri adgang.

Lisbeth.



Soldaterne lå ofte i skyttegrave.

Udfordringen

Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og folkekirken. Avisen finansieres af abonnenter og annoncer og er uafhængig af såvel kirker som organisationer. - 2020: Årgang 48.

Bestyrelse: Pastor, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahu, bofællesskabsleder Claus Mester.



Telefon: 74 56 22 02 fra kl. 10-15.
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld
Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, Bodil Lanting, Krista Revsbech.
Brevkasserredaktører: Orla Lindskov Christensen og Poul Henning Krog.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
Annoncer@udfordringen.dk: Erik Damm og Lisbeth Thomsen
Bogholderi@udfordringen.dk: Henriette Pallesen
Abonnement@udfordringen.dk: Kis Iversen og Troels Hertzum
Tryk: Jysk Fynske Medier.

Hjemmesider: udfordringen.dk hosianna.dk (bøger, musik, film)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438 abonnement: 7040 0001 830 420
Betalingsservice nr.: 022 29838 debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. er abonnements PBS-nr.
Revision: rgd revision, Århus.

Støt Udfordringens projekter via Missionsfonden '5127 Udfordringen' og '5984 Udf.s Radio-mission i Afrika' og '6125 Café Missionen' og 6133 Bibelsk Arkæologi og Research på konto nr. 9570 - 0006 139450 eller MobilePay-nummer: 81558.

Næstekærlighed vender aldrig tom tilbage

"Min rigdom er mine relationer", fortæller Sanne Kofoed Bøjstrup, der arbejder som plejemor og forsøger at gøre det til en livsstil at være et givende menneske.



Af Joan Mette Øhrstrøm

"Vi mennesker kan ikke udrette store ting, kun små ting med stor kærlighed".

Sådan sagde moder Teresa engang, og dette udsagn er også en livsfilosofi, som Sanne Kofoed Bøjstrup støtter. Sammen med sin mand, bonusdatteren Anna og parrets to plejebørn bor hun dejligt i Pedersker med direkte udsigt ud til markerne. Her elsker hun at bo, og her arbejder hun også hjemmefra som fuldtidsplejemor for to børn, der får masser af kærlighed. For hun vil gerne forsøge at give den kærlighed, hun selv har fået med hjemmefra videre, siger hun med et varmt glimt i øjet.

- Kærlighed kan jo kun bruges til noget, hvis man giver den videre. Og jeg har fået meget, så jeg forsøger så godt jeg kan at give noget af det videre. Ikke kun til mine plejebørn, men til alle mennesker, jeg møder i min hverdag. Og det er min erfaring, at det kan være små ting, som kan gøre dagen lettere for andre, fortæller hun og tilføjer, at det kan være alt fra at drikke kaffe med et menneske, som har brug for at tale, til en lille gestus som at hjælpe en træt kunde i Brugsen med at få pakket varerne ned eller låne et håndklæde til en, der har glemt sit ved stranden.

- Nu er jeg også meget glad for at bruge tid på at pleje min have, og det er min oplevelse, at det er med relationer som med græsset i haven. Ligesom græsset er grønnet, hvor det vandes, vokser mennesker og relationer positivt gennem næstekærlighed. For med kærligheden så følger tålmodigheden og troen og håbet og selvbeherskelsen og mildheden og glæden. Alt godt følger i kølvandet på kærligheden, siger Sanne Kofoed Bøjstrup, som også kæder sin egen kærlige opvækst sammen med sin kristne tro:

- Mine forældre har været en

tryk søjle gennem hele mit liv, og jeg har turdet meget som barn, fordi jeg havde mine forældre i ryggen, som altid sagde, det hele nok skulle gå. Derfor har det også været let for mig at se på Gud som en kærlig faderskikkelse, fordi jeg selv har en meget kærlig far. Og det er jeg meget taknemmelig over. Og når folk opfører sig skidt og fx smækker med døren, tænker jeg tit, at det må være, fordi de ikke har fået nok kærlighed. Men jeg tror, at Gud er alle menneskers himmelske far, der elsker os alle sammen.

Næstekærlighed er et slidt ord, men princippet kan stadig ændre verden, mener hun. Jesus sagde også, at det vigtigste i livet er at elske Gud og elske sin næste. For så bliver verden et bedre sted for alle parter.

- Det er derfor, at man skal gøre mod andre, som man gerne vil have, de skal gøre mod en. Den måde at se næstekærlighed på har jeg med mig fra Davidskolen i Aakirkeby, hvor jeg var elev, siger Sanne Kofoed Bøjstrup og tilføjer:

- Når man møder andre, som man gerne selv vil mødes, så udvikler der sig en helt anden atmosfære og tilgang til alle relationer – og det er overhovedet ikke kunstigt, for man er jo bare god ved andre, og så falder det som regel tilbage på en selv. Man høster, hvad man sår. Det er et bibelsk princip. Men det er også noget, jeg har lært i mit ægteskab, siger hun og fortsætter:

- Når Thomas møder mine behov i hverdagen, små som større, så får jeg også lyst og overskud til at gøre noget godt for ham. Og på den måde forsøger vi at nå en form for balance i vores ægteskab.

Det er ikke altid nemt. Med alt smukt i livet er der også en smerte, mener hun. Men sommetider kan man næsten føle, at det er Gud, der hjælper en, når man selv møder en kærlig sjæl på vejen:

- Jeg kan huske engang, hvor jeg som barn var på vej hjem fra lejrskole. Jeg havde glemt min

pung. Og så kom der en fremmed dame hen til mig, som var helt uvidende om min situation, og gav mig 150 kr. Det betød meget for mig i det øjeblik. Og dér følte jeg mig faktisk set af Gud. Jeg har også oplevet det den anden vej. Jeg gav engang en halskæde til en veninde. Den var ikke dyr eller noget, men på halskæden stod der 'speak up'. Jeg mødte hende nogle år senere, hvor hun fortalte, hvordan gaven havde været en opmuntring for hende. Sådan kan små gaver og hjælpsomhed gøre en stor forskel. Og sådan tror jeg også, at man kan forbedre stemningen på sin egen arbejdsplads. Hvis man hele tiden tænker "hvad kan jeg gøre for at fremme, at de andre har det godt?", så har det som regel en positiv afsmitning – ikke blot på andre, men også på en selv. For mig er det en befriende fornemmelse at hjælpe min næste, hvor man kan.

Hvem ser du som din næste?

- Det er alle dem, jeg møder på min vej. Jeg tror, Gud har skabt alle mennesker. Og jeg tror, at det er det, der menes med, at vi skal elske andre som os selv.

Kan man ikke være næstekærlig uden at være kristen?

- Jo, selvfølgelig. Men troen på Gud minder mig om det. Gud elskede jo også os uden at

Bibelen om næstekærlighed

"En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham: »Hvilket er det første af alle bud?« Jesus svarede: »Det første bud er: »Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.« Dernæst kommer: »Du skal elske din næste som dig selv.« Intet andet bud er større end disse.« (Markus, 12, 28-31)



Sanne Kofoed Bøjstrup er født i 1980 i Nexø. Hun er uddannet som social og sundhedsassistent og arbejder nu fuldtid i familieplejen med to plejebørn. Hun er gift med tømrer Thomas Bøjstrup, og sammen venter de barn.

forvente at få noget igen. Gud er kærlighed, og hvis man vil ligne Hans natur, må man også være næstekærlig. Han lærte os, at det vigtige ikke er, hvad man har, men hvad man kan give. Det er ikke materielle ting, der er det vigtigste i livet. Det er relationer, der er det fineste for mig. Det kan give en stor tilfredshed at købe en ny bil, men det er en dybere tilfredshed at investere i en relation. Mine relationer er min største rigdom. Og min erfaring er, at man ved at være noget for andre kan føle sig rig. Der er jo også et gammelt ordsprog, der siger, at 'det er saligere at give end at få'. Det tror jeg faktisk er rigtigt.

Når man skal elske andre som sig selv, må man samtidig også lære at elske sig selv, mener hun.

- I dagens samfund er der mange roller at udfylde og mange krav at leve op til, og i det ræs er det meget menneskeligt at komme til at sammenligne sig selv med andre. Men det skal man forsøge at lade være med. For vi har alle noget at byde ind med i forhold til andre mennesker. Og hvad dette er, bliver meget mere tydeligt, hvis vi ikke forsøger at være som de andre. Der skal være plads til individualitet. Det hele skal ikke være så strømlinjet.

Alligevel kan det virke grænseoverskridende for mange at træde til for at hjælpe.

- Det ligger jo meget i vores kultur, at man er sig selv nærmest. Jeg har sommetider oplevet, at folk kan blive i tvivl om, hvad jeg vil, når jeg har forsøgt at hjælpe. Men jeg henvender mig jo kun, fordi jeg er interesseret i menne-

sker. Jeg er dårlig til at sms'e, og jeg er dårlig til facebook, men jeg elsker at dele liv med folk i virkeligheden. Jeg er helt vild efter at sidde over for et menneske og se ind i sjælen og høre om vedkommendes liv. Og jeg har erfaret, at når jeg selv er meget åben, så åbner folk også op, og når jeg viser kærlighed, bliver jeg mødt med kærlighed, og når jeg viser svaghed, viser andre svaghed. Og så ved jeg, hvordan jeg kan hjælpe et andet menneske – ved bare at være menneske.

Thomas og Sanne venter nu barn, som er et bønnenesvar, de ærer Gud for.

Kort om tro

Hvad er kernen i din tro?

Det er at stole på Gud. Jeg synes, at der bliver mere balance i mit liv, når jeg lægger alt over til ham, der har skabt mig. Det giver mig ro at tro på, at Gud har hånd

om alting. Det er fundamentet for et godt liv. I hvert fald for mit.

Hvorfor blev du troende?

Jeg er opvokset i et dejligt harmonisk hjem med kristne forældre, der ikke kun opdrog til at tage mig af andre, men også til, at Gud tager sig af os. Siden har jeg troet på Gud, men jeg har også oplevet, at troen er ligesom alle andre relationer, der skal passes og holdes ved lige. Græsset er grønnet, hvor det vandes. Og det gælder nok alle forhold i livet.

Hvorfor kommer du i Pinsekirken?

Det er primært, fordi mine forældre er kommet der, så der har jeg kendt alle, siden jeg var barn. Det giver en tryghed, og så er der jo et godt sammenhold. Man føler lidt, at man hører til. Det er dejligt, at der altid er nogen, der ser en og spørger til, hvordan man har det.

ROMAN om den åndelige virkelighed:

Den usynlige kriger

I denne roman får vi et afslørende blik ind bag forhænge og ser, hvordan engle og dæmoner kæmper på liv og død blandt en gruppe danske lærere.

Simon er ikke noget særligt og kan ikke noget særligt... Eller... Det troede han da selv, indtil kampen mellem lyset og mørket brød ud i lys lue, og en engel prik-kede ham på skulderen.



198,-

HOSIANNADK - TLF.: 7456 2202

KLUMME

Hvor blev lovsangerne af?

For nylig støtte jeg ind i en musiker. Vi havde spillet lidt sammen engang. Sukkende spurgte han: hvad gør man, når instrumenterne i kirken pludselig samler støv?

Musikerne var nu spredt for alle vinde og kom tilsyneladende ikke hjem. Jeg tænkte, ja det er altid svært, når et vigtigt musikalsk input stopper eller helt forsvinder ud af det åndelige samvær.

Ovenstående er blevet en trist klassiker i nyere tid: Men hvor havner de savnede musikere egentlig i nyere tid?

Er de i studiebyen kirkeløse troende, der ubemærket er gået i stå? Eller er de entusiastisk godt i gang, til opmuntring for andre fællesskaber, i rivende udvikling? Der var jo engang, men for enden af den gang, var der en dør ind eller ud!

Jeg elsker atmosfæren i genkendelig tilbedelse og sang. Jeg elsker at se mennesker via musik være med til at bringe mennesker tæt på Gud i taksigelse. Gud gav os sang og musik, og han synes ofte helt tæt på, når vi synger.

Men stilheden synes ofte larmende og demotiverende, når ressourcerne er rejst. Forladt ny teknik, instrumenter end sige tomme stole er ikke positivt. Der hvor vi ikke evner at fortsætte, der mister vi måske endnu mere.

Jesus sagde: Der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt jer.

I de små byer, er der mange, der af naturlige udviklingsårsager fraflytter. Hvad gør vi med alt det stærke, vi engang erfarede i Jesu nærvær?

Er du kristen men kirkeløs? Savner du det fællesskab, hvor du engang oplevede genkendelighed? Tabte du en vigtig tjeneste på gulvet? Jeg savner musikere der vender hjem og ikke ender som dem der var engang!

Tjen i det sunde fællesskab og forbliv trofast. Vær levende tilstede med den du er og det, Gud kaldte dig til.

I julen hørte jeg unge sige: Vi rejser snart hjem og bakker op om barndommens kirke. Vi fandt os aldrig helt til rette i studiebyen!

Ude godt, men hjemme bedst!



Af Gert Bjørsted, musicerende pastor

Hele Danmark samlede 82 mio. ind til børn på flugt

I Aarhus sad Peter Søe-Pedersen ved telefonen og var overvældet over folks generøsitet.

Af Michael Bobjerg

Der blev samlet 82 millioner ind til børn på flugt i lørdagens Danmarks Indsamling. En af phonerne, Peter Søe-Pedersen, har været med alle gange på nær én, og kan slet ikke lade være med at hjælpe.

Lørdag den 1. februar rullede Danmarks Indsamling over DR's sendeflade. Her blev der sendt live fra det store show i Vejle Musikteater. Under temaet "Lille land, stort hjerte" blev der hele januar samlet ind til børn på flugt. Denne lørdag kulminerede det med et resultat på 82.104.925 kroner. Et resultat, der viser noget om danskernes gavmildhed.

- Danmarks Indsamling 2020 har kaldt på det danske hjerte. Og med aftenens svimlende indsamlingsresultat er det tydeligt at se, at det danske hjerte er stort. Vi er så taknemmelige for, at danskerne igen står sammen og samler så flot et beløb ind, siger formand for Danmarks Indsamling Mulle Juul Korsholm i en pressemeddelelse.

Hjælper børn på flugt

De indsamlede millioner vil gå til Danmarks tolv største humanitære organisationer, der hver især har projekter blandt flygtningebørn rundt i verden, heriblandt Folkekirkens Nødhjælp.

- De vil gå til børn, som er tvunget på flugt fra deres hjem på grund af klimaforandringer, krig og forfølgelse. Mange af børnene er uledsagede. De ser ting, ingen forældre ønsker, at deres børn skal se, og de kæmper hver dag for at overleve en grusom virkelighed, siger Mulle Juul Korsholm.

Lille by samlede 80.000

Bag indsamlingen ligger et kæmpe engagement fra frivillige i hele landet, såvel kendisser som helt almindelige danskere, der bare vil gøre en forskel. En af dem er Peter Søe-Pedersen, der har været frivillige telefonpasser, en såkaldt "phoner", siden opstarten



Mark Stokholm, Tine Gatzsche og Lise Rønne var "værter for hjerter" på indsamlingsshowet. Pressefoto.



- Jeg ved godt, hvad det vil sige at mangle. Derfor vil jeg hjælpe alle steder, hvis jeg kunne, siger Peter Søe-Pedersen, phoner på Danmarks Indsamling.

af Danmarks Indsamling. Kun en enkelt gang ud af fjorten mulige måtte han melde afbud på grund af sygdom. Lørdag aften sad han klar ved telefonen sammen med

55 andre i Aarhus.

- Vi får lidt at spise, inden vi går i gang kl. 19. Jeg havde taget headsettet på lidt før, og pludselig var der en i røret. Det var fra en skole, hvor to 4.-klasses-piger fra en lille by ville lave en indsamling og fik hele byen med. De havde samlet over 80.000 kroner ind.

Det gør mig glad, siger Peter Søe-Pedersen, der er aktiv kristen, men er begejstret over, at vi kan gå sammen som land, på tværs af tro og meninger, om en indsamling.

Vil gøre en forskel

Han har selv været gennem svære ting i sit liv, men det afholder ham ikke fra at stille op år efter år.

- Der er mange mennesker, der har meget, meget mindre end mig. Jeg kunne lige så godt selv have været hjemløs og fattig. Jeg har prøvet at gå konkurs og måtte lukke mit firma.

Jeg har prøvet kun at have 50 kroner at holde jul for. Så jeg ved godt, hvad det vil sige at mangle.

Derfor ville jeg hjælpe alle steder, hvis jeg kunne.

Bedste phoner i Aarhus

Da aftenen var slut, havde Peter samlet 89.417 kroner ind, og han blev den phoner i Aarhus, der havde samlet mest ind.

- Det er bare for sjov, at vi laver en konkurrence blandt alle phonerne. Så det er ikke en titel, der kan bruges til noget, siger Peter Søe-Pedersen, der tidligere år har prøvet at modtage en donation på en million kroner.

Små organisationer kan også søge puljen

De 12 organisationer i dette års Danmarks Indsamling er: CARE Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam IBIS, Læger uden Grænser, Mellempolitisk Samvirke, Plan-Børnefonden, Red Barnet, Røde Kors, SOS Børnebyerne og UNICEF Danmark.

Desuden kan 10 % af det indsamlede beløb søges af mindre organisationer til langsigtede udviklingsprojekter, der lever op til indsamlingens kriterier og årets tema.

Menighedsfakultetet øger sin støtte til SU-løse studerende

Teologistuderende ved Fjellhaug International Universitys afdeling i Aarhus kan se frem til en øget månedlig støtte på 250 kr.

- Studerende ved FIUC-Aarhus er desværre ikke tildelt SU, og derfor må de klare sig med stipendier fra MF. Da disse ikke er steget siden indførelsen af bacheloruddannelsen i 2005, er værdien af dem faldet fra 40 % til 33 % af normal SU. Det har presset økonomien så meget for vore studerende, at MF's bestyrelse har besluttet at hæve stipendierne med 250 kr. om måneden fra, lyder det fra Menighedsfakultetet.

FIUC-studiet i Aarhus er et tilbud om en 3-årig bachelor i teologi med mulighed for en 1-årig tillægspakke inden for teologiens hovedområder. Stigningen i støtte til de studerende er trådt i kraft 1. januar i år.



Michael

Vineyard udgiver nye lovsange

Den forgangne måned har København Vineyard udgivet to sange fra det kommende album "This is our surrender".

Den første sang, "God has been good to me", som er skrevet af Sveinung Chercka Simonsen, blev udgivet den 3. januar. Sangen er dog allerede i brug i den københavnske frikirke og Vineyard-kirker andre steder i Norden, oplyser kirken på sin facebookside.

Den 31. januar kom så sangen "This is our surrender", der er skrevet af Maria Lundbak, Andy Park, Sarah Pemberton, Travis Thuro og Sarah Olson.

Hele albummet forventes at blive tilgængelig på diverse digitale platforme d. 28. februar.

Michael

Forstå konfliktens årsag

- HISTORISK, POLITISK OG TEOLOGISK



Kort og forståeligt forklarer Hans Kristian Neerskov om baggrunden for den evige strid mellem jøder og arabere.

ISRAEL OG PALÆSTINENSERNE
96 SIDER - ILLUSTRERET
KR. 49,-

Hosianna.dk
Udfordringens bøger & musik
7356 1500 - 7456 2202

I maj kan ægtepar i moden alder kombinere et ægteskabskursus med en storbyferie i Ungarns hovedstad.

Når børnene flytter hjemmefra, begynder et nyt kapitel i parforholdet. Så er der brug for både et kursus og en forkælelsesferie.

Det mener Felix Rejser, som i samarbejde med Indre Missions Familiearbejde har taget initiativ til at arrangere en forkælelsesrejse med parterapi i den populære storby Budapest. Dermed samles par-kursus og storbyferie i en og samme pakke.

Under opholdet i Budapest vil der hver formiddag være kompetent undervisning med fokus på de nye muligheder og udfordringer i dette kapitel af parforholdet og livet sammen.

Efter undervisningen kan man nyde Budapest sammen som par, eller tage med på fælles oplevelser sammen med rejselederen.

Par-kursus

Fem formiddage samles deltagerne til undervisning ved



Som noget nyt tilbyder Felix Rejser nu en kombination af et parkursus og en storbyferie.

præsteparret Hanne og Johannes Esmarch fra Videbæk. Her er der temaer som: kommunikation, værdsættelse, forventninger, det åndelige og seksualitet.

Undervisningsmodulerne efterfølges nogle gange af en paropgave efter frokost, og hele kurset indrammes med fælles introduktion og afslutning. På dette kursus vil det enkelte par primært være i fokus, men der bliver også mulighed for dialog.

Par-ferie og fællesture

Efter undervisningen kan man nyde Budapest sammen som par, eller tage med på de fælles oplevelser, som rejselederen Gitte Rasmussen udbyder. Alle dage bliver der mulighed for eftermiddags- og aftenure i Budapest. Her kan man fx. opleve Budapest Eye, sightseeing i Borgkvarteret, Den store Synagoge m.m.

Torsdag arrangeres en længere tur til Buda-bjergene, hvorfra der er smuk udsigt over byen.

Rejsen er en del af det nye koncept "Felix Flex", som giver mulighed for forskellige priser alt efter ønske. Gruppen rejser fra Billund, men det er muligt at få en billigere tur, hvis man selv finder til Budapest og møder gruppen dernede.

Tilmeldingsfristen er senest den 15. februar 2020. Herefter må man forhøre om plads. Selve rejsen foregår i perioden 17.-23. maj 2020.

Bodil



Anne Marie og Peter Rasch, som har to børn med særlige behov, har haft stor glæde af Kristelig Handicapforenings netværk: Autisme og Tro (Vest). Nu får forældre i Østdanmark et lignende tilbud.

'Forældre-netværk om autisme og tro gjorde en kæmpe forskel'

I Kristelig Handicapforenings Forældrenetværk: Autisme og Tro fandt Anne Marie og Peter Rasch fra Vestdanmark et fællesskab, som de havde manglet i mange år. Nu får netværket en pendant i Østdanmark.

For Anne Marie og Peter Rasch opfyldte Kristelig Handicapforenings Forældrenetværk: Autisme og Tro (Vest) et længe følt behov. De bor i Hinnerup ved Aarhus med deres to børn, en datter på 20 år og en søn på 17. Sønnen har diagnosen infantil autisme. Begge børn har desuden et lettere udviklingshandicap samt ADD. De trives efter omstændighederne godt, men det har ikke været uden omkostninger at leve med særlige behov i familien.

"Det var hårdt at kæmpe for den nødvendige hjælp, og det tog tid. Da det endelig lykkedes at få begge børn i specialskole, knækkede jeg kort efter. Det tog år for mig at komme på benene igen, og jeg er stadig præget af den periode," fortæller Anne Marie, der i dag arbejder i fleksjob i en skolefritidsordning.

"Sammenlignet med en almindelig familie vil vi altid have mindre børn. De vil altid have brug for os. Opgaven slutter ikke," fastslår Peter.

Genkendelige historier

Netop de anderledes forhold, som gælder i en familie med børn, der har særlige behov, har ofte fået Peter og Anne Marie til at længes efter fællesskab med ligestillede familier.

Kristelig Handicapforenings Forældrenetværk: Autisme og Tro, der startede op for cirka halvandet år siden, blev netop det – både det store netværk og de mindre netværksgrupper, som man også har mulighed for at blive en del af.

"Netværket var lige, hvad vi havde manglet, og den mindre gruppe har været en unik mulighed. Selvom vi kun mødes tre gange om året, har det gjort en kæmpe forskel at mødes med par i samme situation. Vi forstår hinanden på en særlig måde, for der er en hel del fælles træk i de udfordringer, man står i som kristen familie, når børnene har særlige behov," siger Anne Marie.

Både hun og Peter håber, at forældrepar som dem selv i den østlige del af Danmark vil få lige så stor glæde af den nye østdanske udgave af Forældrenetværk: Autisme og Tro. De opfordrer alle, der føler sig som en del af målgruppen til at give det en chance, når netværket inviterer til opstart i Værløse Kirke lørdag d.18. april.

Opstart for netværket 'Autisme og Tro' (Øst)

Lørdag d.18. april starter det nye netværk i Værløse Kirke. Der vil være foredrag ved psykolog Kirsten Callesen, som har beskæftiget sig med unge og autisme i mange år og står bag Psykologisk Ressource Center i København. Der vil være mulighed for deltagelse i en mindre netværksgruppe med Dorte Stieper som forældre-mentor. Mere info og tilmelding på hjemmesiden www.k-h.dk

Bodil

Nyt kursus vil skabe sund karismatik omkring forbøn

Tidligere leder af "Åndens Klinik" vil hjælpe kristne til at formidle Guds kraft og frihed til andre.

Af Michael Bobjerg

Peter Holmsgaard står i spidsen for initiativet "Kraftværket", hvor han sammen med lokale kirker vil træne kristne til en sund formidling af helbredelse og frihed gennem forbøn.



- Usund karismatik sker, "når folk som jeg ikke har gjort vores arbejde ordentligt," siger Peter Holmsgaard.

- Der er et enormt behov. Folk har brug for hjælp mere end før, siger Peter Holmsgaard, der er leder af Kraftværket, et nyt tilbud om forbøn i Kolding. - Men der er også et skrigende behov for at håndtere hele dette område på en sund og ansvarlig og ikke ekstrem måde.

I perioden fra 2002 til 2013 var Peter Holmsgaard leder af Åndens Klinik, der tilbød træning af forbedere og havde tilknyttet flere steder i landet, hvor der var åbningstider med gratis forbøn.

Alle kristne kan

Nu er han startet op i samarbejde med Kirkebyen i Kolding. I fællesskab med Dina og Ulrik Siegmundfeldt holder han kurset "Lær at formidle Guds kraft til mennesker", der starter den 25. februar.

- Det her med at forløse Guds kraft burde være en helt normal del af det at være kristen. Jesus døde og opstod igen, for at enhver kristen uanset omstændigheder kan træde ind i en funktion hvor man ikke kun modtager, men

folk som jeg ikke har gjort vores arbejde ordentligt. For du kan ødelægge folk, hvis der ikke er en ansvarlighed, god etik og sunde værdier på dette område.

Vælger det usunde fra

At nogle kirker har en forsigtighed omkring det overnaturlige, ser Peter Holmsgaard ikke kun som noget negativt. Det kan sagtens skyldes gode overvejelser.

- Jeg har hørt om mange kirker, hvor man har været nødt til at sætte det karismatiske på standby, fordi man ikke syntes, man kunne håndtere det på en sund og ansvarlig måde. Jeg oplever det som et tegn på integritet hos ledere, der gerne vil det karismatiske, men det skal bare være sundt.

Kirkeforankring er nøglen

I det nye kursus lægges der både vægt på at undervise om, hvordan man trækker på Guds kraft og hjælper mennesker ud i ny frihed, og på, at det foregår på en sund måde. En del af sundheden er, ifølge Peter Holmsgaard, at det altid foregår forankret til en lokal kirke.

- Jeg vil gerne være eksponent for en tjenestefilosofi med ansvarlighed og forankring i lokale kirker og for at vise respekt for hele kirkelandskabet. Nogle gange er folk, der er stået for tilsvarende

tjenester, af den ene eller anden grundt endt i opposition til resten af kirken. Ofte er det endt katastrofalt. Jeg vil gerne stå for noget andet, siger Peter Holmsgaard.

Hjælper ind i livskald

Han tror på, at det nye kursus vil hjælpe kristne med at finde deres rette hylde på samme måde, som Åndens Klinik i sin tid gjorde. - Gennem supervision og accountability kunne vi hjælpe folk ind i deres livskald. Det har jeg tro for, vil ske igen, siger Peter Holmsgaard.

Derek Prince har solgt over 2 mio bøger!

PARTNERE FOR LIVET

Har du et vellykket ægteskab – et, som bringer dig ægte lykke og tilfredsstillelse? Eller, hvis du ikke er gift, hvad med dine venner?

I denne opmuntrende bog forklarer Derek Prince, at det er muligt at have et succesfuldt ægteskab. Den gode nyhed er, at det kan læres.



40,-

Derek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85 | info@derekprince.dk

Kan købes hos alle boghandlere eller på:
WWW.DEREKPRINCE.DK

LEDERARTIKEL

Kærlighed er også at eftergive gæld

For en del år siden lånte jeg 1350 kr. ud til en afrikansk ven, så han kunne købe en videoafspiller. Han var tidligere muslim, og nu inviterede han gerne sine muslimske venner til at se Jesus-filmen og andre kristne videoer.

Det var jo et rigtig godt projekt, syntes jeg. Han ville så betale 150 kr. tilbage hver måned. Fint nok.

Men så kom der jo nogle udgifter til skolegang, til medicin og andre noble formål. Så han sprang over de første måneder.

Jeg skulle rejse hjem til Danmark, så vi aftalte, at han hver måned indbetalte et afdrag på min konto.

Nu gik der et par år, inden jeg vendte tilbage til samme by. Omaru, som vi kan kalde ham, kom skyldbetyngt og fortalte, at han havde investeret i en mark i stedet, men han ville betale mig ud af høsten. Heller ikke dét kom til at fungere.

Selv om han var en kristen, så prioriterede han ikke at holde det, han havde lovet. Hans gamle natur fik ham til at gavne sig selv.

Først bar jeg over med ham, fordi han jo ikke havde så mange penge, men efterhånden syntes jeg ærligt talt, det var for galt.

Han var i mellemtiden blevet teolog og en anset mand i samfundet, men det var svært at have respekt for ham.

I hans kultur siger man ikke tingene direkte. Men det gjorde jeg. Jeg gav ham en opsang, og han lovede højtideligt, at nu ville han absolut betale afdragene. Men han gjorde det ikke...

Hvert gang jeg kom på besøg i den by, forsøgte han enten at undgå mig, eller han undskyldte sig - igen og igen.

Lån gør ofte venner til fjender

Min norske forgænger gav mig ellers det råd, at jeg aldrig skulle låne penge ud til mine afrikanske venner. For selv om de troede det, så kunne de ikke holde deres løfter om at betale tilbage.

- I deres kultur kan man ikke sige nej til at låne ud til en ven, men når de så ikke betaler tilbage, bliver de i stedet fjender. Derfor har jeg altid nogle små pengesedler i lommen. Når de spørger, svarer jeg: "Nej, jeg låner desværre ikke ud, men her er en gave." På den måde bliver vi ikke uvenner, forklarede han.

Men jeg syntes, det var svært at sige nej, når de stod i en knibe, så jeg lånte alligevel ud. Og de fleste betalte også tilbage.

Tilgivelse og eftergivelse giver glæde

Her i januar mødte jeg igen Omaru. Jeg var led ved at se ham på grund af vores mellemværende. Han havde det heller ikke godt med at møde mig, for han havde skyldfølelse.

Efter at vi havde snakket om andre ting, begyndte han på den sædvanlige "syndsbekendelse".

Så slog det mig, at den skyld ikke længere skulle ødelægge vores venskab. "Omaru," sagde jeg, "nu slår vi en streg over din gæld. For Jesus har jo selv tilgivet mig langt mere. Og engang fik jeg eftergivet et stort beløb, som jeg ikke kunne betale. Så nu er den sag slettet. Nu kan vi se hinanden i øjnene igen."

Det var en stor lettelse, ikke blot for ham, men også for mig. Som Jesus selv sagde, så er det faktisk "saligere at give end at modtage". Det forstår vi først, når vi gør det.

For sin egen skyld

I Esajas bog 43, 25 var Gud dødtræt af folkets fromme religiøsitet og deres ofringer, når de alligevel bare fortsatte med at synde.

Så beslutter Gud, at synden ikke skal skille dem:

Men jeg vil af egen fri vilje og for min egen skyld tilgive jeres synder og ikke mere mindes dem.

Oftentimes har vi ikke selv vilje og karakter til at bryde med synden. Men når Han så tilgiver os og hjælper os, netop når vi slet ikke fortjener det, så sker der en forandring i vort hjerte.

Så véd vi, at han virkelig holder af os. Og hans kærlighed forandrer os, så vi får lyst til at droppe al snyd og synd, og leve efter hans gode vilje. For han er nu vor ven.

Vi elsker, fordi han elskede os først. (1.Joh 4,19)

Du kan vise din kærlighed ved at eftergive nogen deres gæld - hvad enten det drejer sig om penge eller noget, de har gjort imod dig.

Det føles så godt. Også for dig selv.



Henri Nissen

Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN

Af Ole Fred. Beinthin

Præst i Apostolsk Kirke,
Nykøbing Falster



Talenter kræver handling

I dagens tekst fortæller Jesus os en lignelse om en mand - en rig mand, må vi forstå. Denne mand skal nu på rejse, og han overlader en del af sin formue til tre af sine tjenere.

Som med alle andre lignelser fortæller vi noget om Gud - og denne lignelse serverer os (i hvert fald) tre belæring og en opmuntring.

Vi må forvalte en del af Guds formue

Det første, vi lærer i denne lignelse, er, at Gud er villig til at lade os forvalte noget af det, der egentlig er hans. Som Guds tjenere bliver vi givet en del af Guds formue. Det er der som sådan ikke noget nyt i. Gud har til alle tider sat mennesket som forvaltere.

I 1. Mosebog bliver det, så tidligt som det overhovedet er muligt, gjort klart, at det er Gud, der har skabt hele verden - Alt tilhører sådan set Ham. Det bliver også klart, at Gud har en særlig plan for verden, og i denne særlige plan har Han tænkt sig at bruge mennesker.

Der går heller ikke mange øjeblikke, fra Gud har skabt mennesket, til Han betror dem en opgave: "Bliv frugtbare og talrige - underlæg jer jorden og hersk over den", og senere står der, at mennesket skal dyrke og vogte Edens have - de skal tjene den. De skal frembringe noget med det, de har fået.

Tjenerne i vores lignelse her forventes også at frembringe noget.

Gud giver efter evner

Dernæst erkender vi, at Gud giver os efter vores evner. For nogle lyder det måske provokerende. Gør Gud sådan forskel på folk?

I virkeligheden burde vi ånde lettede op! "Tak Gud, at du ikke sætter mig over mere, end jeg kan klare". Vores ansvar er aldrig større, end vores evner rækker til.

Det har den dumme og dovne tjener ikke forstået, for i frygt for sin herre gemmer han sit talent væk.

Vi ved det ikke med sikkerhed, men måske var han bange for, at evnerne ikke rakte. Tænker



Lige fra begyndelsen fik manden og kvinden til opgave at forvalte jorden, at herske over den og at dyrke og vogte Edens have.

vi sådan, går vi fejl af Gud. Vi lader vores frygt og dovenskab stå i vejen, fordi vi ikke kender Gud - ligesom den dumme tjener åbenbart ikke kendte sin herre. Vi bør sætte alt det i spil, som Gud har givet os, med den samme tillid som de gode tjenere, der straks og med frimodighed begynder at handle med deres talenter.

Ikke nok med at de har indtjent en del - de bliver også sat over mere. Deres evner har udviklet sig - fordi de blev brugt (altså egentlig er det jo ret logisk!).

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke overtolker på lignelsen og påstår, at al handling i Jesu navn dermed er fornuftig. Alt bør stadig udføres med visdom hentet gennem hengiven bøn og bibellæsning. Disse to ting kan ikke overvurderes! Men virkelig bøn og studie vil altid lede os i en aktiv retning, hvor vores evner og midler bliver brugt.

Jesus kommer igen!

Lignelsen lærer os også, at Jesus kommer igen! I lignelsen står der, at tjenernes herre kom efter laaang tid. Sådan virker det også for os. Hvor bliver han egentlig af? Måske fristes vi til at grave vores talenter lidt ned i jorden. Men den går ikke! For Jesus kommer, og når Han kommer, vil Han stille os til regnskab. Har vi forvaltet det, vi fik givet? Var vi tro både i det små og i det store, som vi blev budt?

Sidst men ikke mindst giver lignelsen os en opmuntring. Noget vi kan håbe på og se frem til. For har vi handlet med vores talenter, vil vi få samme besked som de gode tjenere: "Gå ind til din Herres glæde" (Skulle man være lidt karismatisk anlagt, kan man her udbyrde et lille "Halleluja").

Disclaimer: Hverken Jesus eller jeg vil med denne lignelse påstå, at vores handlinger kan frelse os (så træk bare vejret roligt igen - og gå så ud og arbejd med frygt og bæven på din frelse)

Søndagens tekst: Matt. 25, 14-30

Om at bruge det, man har fået betroet

¹⁴»Lad mig fortælle endnu en historie om Guds rige,« fortsatte Jesus. »Der var en mand, som skulle ud på en lang rejse. Forinden kaldte han tre af sine mest betroede arbejdere til sig og betroede dem sin formue, som de skulle få til at vokse, mens han var borte. ¹⁵En fik fem sække med sølv, en anden fik to og en tredje fik én sæk, alt efter den enkeltes evner. Derpå tog han af sted på sin rejse.

¹⁶Den mand, der havde fået de fem sække penge, begyndte straks at købe og sælge, og han tjente fem sække mere.

¹⁷På samme måde tjente manden med de to sække to mere.

¹⁸Men ham, der havde fået én sæk penge, gik ud og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge der.

¹⁹Lang tid efter kom de tre mænds herre tilbage fra rejsen, og han kaldte dem sammen, for at de kunne aflægge regnskab for deres forvaltning af de

penge, de havde fået betroet.

²⁰Først trådte den mand frem, som havde fået de fem sække. Han kom med i alt ti sække og sagde: 'Du betroede mig fem sække penge. Jeg har tjent fem til.' ²¹'Godt!' sagde hans herre. 'Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov at glæde dig sammen med mig.'

²²Derefter trådte den mand frem, der havde fået de to sække, for at aflægge regnskab: 'Du betroede mig to sække penge. Jeg har tjent to til.' ²³'Godt!' sagde hans herre. 'Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov at glæde dig sammen med mig.'

²⁴Til sidst trådte den mand frem, som havde fået én sæk: 'Herre,' begyndte han. 'Jeg kender dig som en hård mand. Jeg ved, at du høster,

og du ikke har sået, og du indkasserer udbyttet fra andres arbejde. ²⁵Jeg var bange for dig, så jeg gravede pengene ned i jorden. Værsgo! Her har du dine penge!'

²⁶Herren blev vred. 'Du er en dårlig og doven arbejder!' sagde han. 'Når du nu vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og indkasserer udbyttet fra andres arbejde, ²⁷hvorfor satte du så ikke mine penge i banken? Så havde jeg i det mindste fået renter af dem!'

²⁸Henvendt til sine øvrige arbejdere sagde han: 'Tag pengene fra ham og giv dem til ham, der har ti sække penge. ²⁹For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. ³⁰Og kast så den uduelige arbejder ud i det yderste mørke, hvor der er gråd og stor fortvivelse.'

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Af Heine Strømdahl

Matematiklærer i Københavns
Kommunes Ungdomsskoler.

Himlens velsignelser og nye rekordhøster

Trods megen snak om klimakrise er Indien og Brasilien på vej mod nye rekordstore høsttal.

"...når hver sky over marken velsignelsen sender, når af blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder".

Citat fra Midsommervisen af Holger Drachmann

Og 'skyens velsignelser', eller Guds velsignelser, det kender de til i Indien. Sommermonsunens vinde, som bringer fugtige luftmasser fra Det Indiske Ocean ind over landet, har været den vådeste i hele 25 år. I modsætning til sommermonsunen bringer vintermonsunen tørre vinde med sig, det er udtryk for en dramatisk sæsonbetiget omskiftning, som vi ikke kender til i det høje Nord, hvor det regner året rundt.

I en længere årrække, siden 1950'erne, var mængden af den nedbør, som sommermonsunen bringer med sig, i øvrigt faldende. Det førte til en ide om, at Indien var ved at 'tørre ind' og der fremkom teorier og hypoteser i den forbindelse. Men siden 2002 har sommermonsunen bragt stigende nedbørsmængder med sig, og det så meget, at det er omtalt som en 'vækelse' af forskere.

Velsignelser for oven

Når 'skyens velsignelser' kombineres med meget arbejde af flittige hænder og hjerner, der udnytter de nyeste og bedste teknikker indenfor hvededyrking, så får man mangefold igen. Derfor styrer Indien, som er god for cirka 1370 millioner indbyggere, mod sin hele fjerde rekordhøst i træk for hvede. Denne gang for 2019-20 sæsonen, som i Indien begynder i oktober og slutter i marts. Hvedehøsten anslås at nå op på gigantiske 109 millioner tons for omtalte sæson. Det vil i givet fald være det fjerde år i træk med rekordstor høst og en stigning på 6,3% i forhold til sidste sæson. Hvedelagre og lagrene af andre afgrøder som ris og majs bugner allerede nu så meget, at det overvejes at bruge noget af den overskydende hvede til fremstilling af bioethanol. Det minder Bibellæsere om situationen i Ægypten under Josefs kyonige administration – og med velsignelserne ovenfra.

I forvejen er inderne jættestolte og lykkelige over, at de nåede op over 100 millioner tons hvede i 2018-19 sæsonen.

Endvidere berettes det i The Daily Star, at "nedbør løftede også vandstanden i Indiens vigtigste



Indiske forskere i afgrødedyrkning fra ICAR, Indian Institute of Wheat and Barley Research. Foto: facebook.com/IWBR/



Grafen viser udviklingen af indiens produktion af hvede i forhold til areal i perioden 1946 - 2019. Foto: ICAR-Indian Institute of Wheat and Barley Research.

vandreservoirer til 86 procent af kapaciteten sammenlignet med 61 procent for et år siden og et 10-årigt gennemsnit på 64 procent, ifølge regeringsdata". Ingen tørke og ikke megen truende global opvarmning her. Intet under, at du ikke hører meget om den slags i TV2 og DR. Man skulle jo nødig ødelægge den dårlige stemning, der kommer af de daglige 'elendighedsrapporter' om vejr og klima.

Det er pudsigt, at Brasilien i selvsamme sæson også slog sin egen nationale rekord og nåede op over præcis samme 100 millioner tons høstet korn! Det inkluderer forskellige slags korn, ikke kun hvede. Og Brasilien er igen på vej mod nye højder i afgrødedyrkning: Det samlede høststudbytte for korn og oliefrø estimeres at komme op på hele 250 millioner tons for 2019-20 sæsonen. Hvis tallet holder, bliver det endnu en rekord! Og nu vi er i gang: Brasilien satte også rekord for produktion af grøn kaffe, som laves med kaffebøn-

ner, der ikke er ristede; i 2018-19 sæsonen: 37,12 millioner dejlige kilo grøn kaffe.

Gud virker i naturen

I salme 147 tegnes et billede, hvor Guds hånd virker igennem naturen: "Han samler skyerne på himlen, sender byger af regn ned på jorden, så græs spirer frem på bakkerne. Han breder sneen ud som et tæppe, spreder rimfrost på jorden som mel".

Men samtidig med Guds generøse virke i naturen er der efter faldet kommet uorden ind i skaberværket, så kloden hærger af jordskælv, tørke, orkaner og andre destruktive ting, som forårsager vanskeligheder og lidelser. Størstedelen af de lidelser, der rammer mennesker, er dog direkte knyttet til uret og ondskab (som vi snart skal se et konkret eksempel på), selvom sygdom og ulykker falder udenfor denne kategori. Folkemord, krige, drab og kriminalitet af alskens slags kan nævnes.

Lidelsesproblemet er et van-

skeligt, velkendt og velbearbejdet teologisk emne, som ikke tages op detaljeret her, jeg tror, at det har noget at gøre med, at 'lidelserne i denne verden ikke er vores største problem, men at de afspejler vores mistede fællesskab med Gud, som han havde skabt os til'. Citat: Sognepræst Peter Kofoed Bæk.

Indien som selvforsynende

I samme economictimes.indiatimes.com, som jeg refererede til ovenfor, kunne man i 2013 læse, at "Klimaforandringer sandsynligvis vil forårsage, at produktionen af nøgleafgrøder som hvede og ris vil falde med 18% i 2020." Videnskabsmanden Paul Erlich skrev i 1968 en nu berygtet bog med titlen 'Befolkningsbomben'. Denne yderst spekulative bog fik en vældig magt – nærmest skræmmende stor magt - over

folks tænkning og førte til det moderne såkaldte 'overbefolkningsbegreb'. Erlich skrev i bogen, at, "Jeg har endnu ikke mødt nogen, der er bekendt med situationen, der mener, at Indien vil være selvforsynende med fødevarer i 1971," og "Indien kan umuligt brødføde to hundrede millioner flere mennesker i 1980". Her undlades det at komme ind på nogle af de utallige andre gamle fejlagtige forudsigelser om global opvarmning og 'overbefolkning'. Realiteterne har igen og igen vist sig at være stik modsat. Det er stadig vældigt svært at spå – især om fremtiden.

Frygtens indflydelse

Til trods for den spekulative natur af Erlichs bog fik dens frygtbaserede scenarier en gigantisk indflydelse: Den udløste ifølge Smithsonian magazine, som ud-

gives af den agtede 'Smithsonian Institution', "en bølge af undertrykkelse rundt om i verden... Den nærede et anti-befolkningsstiltvækst korstog, der førte til krænkelse af menneskerettighederne rundt om i verden... Millioner af mennesker blev steriliseret, ofte under tvang, undertiden ulovligt, ofte under usikre forhold, i Mexico, Bolivia, Peru, Indonesien og Bangladesh.... Under ledelse af premierminister Indira Gandhi og hendes søn Sanjay, indførte man i Indien en politik, hvor mange starter krævede sterilisering af mænd og kvinder for at opnå adgang til vand, elektricitet, rationeringskort, lægehjælp og lønforhøjelser. Lærere kunne udvise studerende fra skolen, hvis deres forældre ikke blev steriliseret. Mere end otte millioner mænd og kvinder blev steriliseret i 1975 alene... Robert McNamara, som var lederen af Verdensbanken, sagde, at, "Endelig... gør Indien noget effektivt ved dets befolkningsproblem". I Kina indførte kommunistpartiet den frygtelige et-barns politik bl.a. under henvisning til, at det var nødvendigt for at undgå sult. Millionvis af tvungne aborter og sterilisationer fulgte. Kvinder i millionvis blev ofre for kommuniststatens voldelige overgreb.

Den faldne og åndeligt blinde natur har det med at gribe ud efter enhver mulighed for at udøve magt, ofte eller næsten altid med et perverteret moralsk rationale.

Men 'lyset skinner i mørket og mørket fik ikke bugt med det'. (Johannes-Evangeliet kap. 1)

Forkæl din ægtefælle og dig selv

Tag med på ægteskabskursus i den populære storby Budapest. Hver formiddag er der kompetent undervisning og eftermiddagen er på egen hånd.

Dig & mig
Budapest fra 6.549,-

17.-23. maj inkl. overnatning, rejseledere og undervisere, forplejning ifølge program. Tilkøb flybillet for kr. 2.200,-. Priser er pr. person.

Book din rejse inden 15. februar på felixrejser.dk/budapest



FELIX REJSER

Spørg Lægepræsten

Skriv til Poul Henning Krog (Lægepræsten) på email: laegepraesten@poulhenningkrog.dk eller Poul Henning Krog, Degnemosen 3, 5700 Svendborg. Ikke alle breve offentliggøres. Du vælger selv, om du vil være anonym. Der kan også anvendes andre eksempler, end de til hver anden uge indkomne. Hjemmeside: www.laegepraesten.dk - her kan du bl.a. købe lægepræstens bøger og se hvilke foredrag han tilbyder.



Jeg lider af Post Traumatisk Stress Disorder

Kære Poul Henning

Jeg har været udsat for en bilulykke. En varebil ramte min bil. Jeg sad fastklemt, indtil ambulancen kom. Disse minutter var forfærdelige. Der var glasskår overalt. Jeg blødte fra mine hænder og ansigt. Min medpassager forsøgte at få mig ud, men måtte opgive. På et tidspunkt sortnede det for øjnene, og jeg husker ikke mere, før jeg vågning op på sygehuset tre dage senere. Siden har jeg kæmpet med angst og tilbagevendende genoplevelse af traumat. Jeg har fået diagnosen PTSD. Jeg får sertralin 100 mg og har været til nogle samtaler ved psykolog, men er nu afsluttet. Jeg kører ikke længere i min bil og kæmper fortsat med flere angstsymptomer. Tak om du har et råd.

Kærlig hilsen
Ulla

Kære Ulla

Tak at du skriver. Du har fået den første hjælpende hånd, det er godt. PTSD er et relativt nyt begreb, som dukkede op i Danmark efter vores deltagelse i Golfkrigen i 1990. Du har ikke været udsat for et krigstraume, men et trafiktraume.

Et traume defineres som en negativ livsoplevelse i en tilstand af hjælpeløshed. Det uventede

er ofte det værste. Du har fået PTSD diagnosen, jeg tænker den er rigtig.

PTSD kendetegnes ved ordet invaderende. Invaderende handler om symptomer fra en oplevelse, der "kryber ind under huden" og kan give "flashbacks". Du kæmper med disse forfærdelige flashbacks, ofte som mare-ridt. Du skriver om din for PTSD kendte undgåelsesadfærd, og du

vil ikke længere køre bil.

Jeg kan forstå, at du fortsat også kæmper med både søvnproblemer, tendens til sammenfaren, irritabilitet eller vredesudbrud samt koncentrationsbesvær. PTSD er netop kendetegnet ved symptomer på psykisk overfølsomhed, vagtsomhed eller alarmberedskab.

I forhold til medicin kunne man overveje at stige i dosis af sertralin. Endvidere kunne der tillægges seroquel 25-50mg til nat mod søvnproblemer. Er der også store stemningssvingninger, kan der evt. tilføjes yderligere medicin. Tal med din læge.

I terapien er ordet accept kæmpe vigtigt. Medicin kan hjælpe, men ikke fjerne din oplevelse. Du må med gode samtaler og teknikker hjælpes til at få din hjerne lært, at der ikke længere er fare på færde.

Før PTSD kunne du som en "elefant" føle dig relativt bekymringsfri. Nu føler du dig som en "mus", der overlever i kraft af



Væn dig dag for dag til at gøre mere af det, du er bange for. Husk, at Jesus vil give dig sin fred.

sin årvågenhed. Man kan sige, at din hjerne fejlmelder eller overreagerer på små ting, der minder om traumat. Du kender til at fare sammen, blot fordi en dør smækker. Virkeligheden er, at dit liv ikke er farligt, men din hjerne let oplever, at livet er farligt.

Når dit system går i alarmberedskab med hjertebanken, frygt og flashback, skal du øve dig i at sige: Ja, jeg har hørt jer. Det er rigtig, at trafikulykken var forfærdelig, men det er også rigtigt, at lige nu er jeg på besøg for at hjælpe min nabo. Måske du også

kan bruge input fra min brevkasse den 12. januar om stress. Når du beroliges, får du langsomt mod til på ny at indtage verden gennem eksponering. Du kunne prøve først at sætte dig ud i din bil og starte den. Dagen efter igen kan du starte din bil og bakke ud af garagen osv. - langsom eksponering. Dermed lærer din hjerne – hold da op – "jeg døde ikke" – "det gik jo godt."

Fra en kristen vinkel kan du meditere over og fylde dig med beroligende ord fra fx Salme 23, 91 og 121. Fra NT kan du videre bede over ord som:

"Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."(Matt.28:20b)

"Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden."(Joh.16.33).

Husk altid, at din frihed og dit mod er i Ham og ikke i dig selv.

Kærlig hilsen
Poul Henning

Min mand er ledig - det går ud over intimiteten

Kære Poul Henning

Min mand og jeg har været gift i snart 20 år. Vores ægteskab har altid været godt, og vi har 3 børn sammen. Jeg har over det sidste års tid oplevet, at lysten til intimitet med min mand på det nærmeste er forsvundet. Vi har altid været meget nære og fysiske, og jeg ved, at min mand undrer sig over den forandring, der er sket.

Jeg elsker min mand og det liv, vi har sammen. Han er en god og kærlig mand, og vi har sammenfaldende værdier. Imidlertid er jeg kommet frem til, at en fortrængt side af min egen opdragelse er kommet op til overfladen, efter min mand mistede sit job sidste år. I mit barndomshjem var det at arbejde og være selvforsørgende et omdrejningspunkt, der ikke stod til forhandling. At arbejde blev forbundet med ære, stolthed og selvforståelse. Mine to søstre og jeg havde et stærkt forbillede i en far, der aldrig var syg og aldrig beklagede sig.

Han har gået ledig i mange måneder, er stadig sygemeldt, og det hele virker meget uoverskueligt. Indeni har jeg det som en lampe, der er slukket. Hvordan bryder jeg den onde cirkel?

Kærlig hilsen Solveig

Kære Solveig

Tak for din ærlige mail, der tydeligt understreger, at lyst og intimitet handler om meget mere end biologi. Tværtimod er seksualiteten en kompleks affære,

hvor både psyke og biologi spiller afgørende ind og ikke mindst sammen.

En menneskehjerne kan være genstridig, og den gemmer på alt det, vi lærer og oplever gen-

nem livet. Minder er tæt knyttet til følelser. Konkret oplever du, at din fars forbillede spiller ind i dit nuværende liv.

Du og din mand har et langt og godt ægteskab at værne om, og du skal arbejde på at skabe nye tankemønstre. Det er et pragtfuldt faktum, at hjernen er plastisk og formbar.

Vi er opvokset med, at vil vi være gode til at cykle, må vi øve os igen og igen. Nøjagtigt det samme gælder for vores følelsesmæssige reaktioner. Vi kan øve os i at føle og reagere anderledes. Du kan altså med lidt øvelse, viden og støtte give hjernen ny læring og erfaring. Din nye måde at tænke på vil over tid ændre den fysiske struktur af din hjerne.

Hvordan forvalter din mand sin ledighed lige nu? Har han en accept af situationen eller det modsatte? Har han som din far været vant til at arbejde hele livet, kan det være en skrækkelig oplevelse at konfronteres med ledighed.

En undersøgelse viser, at for



Tag fat om nældens rod og grib sammen den læring, der ligger i den modgang, I oplever. Et forløb ved en parterapeut og et PREP-kursus er en god idé.

hver tredje dansker kan ledighed sætte markante spor som depression og fysisk sygdom.

Uanset din mands situation, så oplever du en forandring i din lyst

til intimitet med ham. Får I holdt nok om hinanden og forsikret hinanden om, at I stadig er et "vi"?

Efter 20 års ægteskab oplever mange, at det er venskabet, der

bærer – mens oplevelsen af forelskelse er mere sporadisk.

I en trængt periode kan det være ekstra svært at få sat ord på alt det, der ikke lige knytter sig til praktiske forhold. I har ellers altid haft en god dynamik, så tag fat om nældens rod og grib sammen den læring, der ligger i den modgang, I oplever. I sidste ende vil det styrke jeres ægteskab og gøre det endnu bedre.

Kærligheden i et parforhold handler også om intimitet. Bibelen opmuntrer til at arbejde også på dette aspekt. "I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn og så komme sammen igen."(1Kor.7:5).

Et forløb ved en parterapeut kunne være en god idé. Efterfølgende kan jeg anbefale et PREP-kursus.

Kærlig hilsen Poul Henning





BDMs formand Jørgen Bøytler besøgte Albanien efter jordskælvet.



En leder fra den albanske Brødrekirke i Lezha uddeler fødevarer til børn.

BDM giver jordskælvsofre livet tilbage

Albanien blev i november ramt af et voldsomt jordskælv. Tusinder mistede deres hjem, mere end 50 er døde, og 900 blev kvæstede.

- På få minutter oplevede tusindvis, at deres liv bogstaveligt talt styrtede i grus eller blev begravet i ruinerne af murbrokker.

Det fortæller generalsekretær Jens Peter Rejkjær fra Brødre-menighedens Danske Mission (BDM) om jordskælvet, der ramte Albanien i november 2019.

- BDM har i en årrække støttet Brødrekirken i Albanien, som deltager i hjælpeindsatsen efter jordskælvet. Derfor var det naturligt for os, at vi umiddelbart

efter jordskælvet besluttede at støtte dem med en indsamling i Danmark, fortæller generalsekretæren.

Kirken går forrest

- Vores albanske partnerkirke kom med et nødråb til os, da de fra dag ét har været involveret i at hjælpe de mange berørte. På få minutter oplevede tusindvis, at deres liv bogstaveligt talt styrtede i grus eller blev begravet i ruinerne af murbrokker, siger Jens Peter Rejkjær og tilføjer:

"Men efter et par ugers op-



Hjælpen til jordskælvets ofre er typisk vintertøj og fødevarer.

mærksomhed bliver et land som Albanien hurtigt glemt igen."

Mange er uden hjælp

Her to måneder efter skælvet er myndighedernes hjælpeindsats fortsat i gang.

- Mange er stadig følelsesmæssigt påvirkede, fortæller Dena Fortuzi fra Brødrekirken albanske ledelse:

- Vi er derfor i gang med at besøge områder, hvor myndighederne ikke har været forbi og heller ingen planer har om det. Vi mødes flere steder af ødelagte huse og mennesker, som bor i telte eller på midlertidige herberger uden udsigt til at få langsigtet hjælp.

Uddeling af mad og tøj

De sidste to måneder har kirken distribueret hjælp for blandt andet de danske støttekroner. - 500 kilo vintertøj og tæpper

er uddelt i byen Durrës. 150 kg tøj og fødevarer er fordelt blandt 45 hårdt ramte sigøjnerfamilier i Lezha. Og flere steder har det været nødvendigt at uddele hundredevis af månedlige 'madpakker' til de berørte familier, fortæller Dena Fortuzi.

- Næste uddeling sker her i begyndelsen af februar. Udover mad og tøj har mange også brug for telte, tæpper, varmeovne eller medicin.

Giver livet tilbage

De kommende måneder er vigtige i indsatsen for at bringe håbet og troen på fremtiden tilbage, siger Jens Peter Rejkjær og oplyser, at BDM laver en slutspurt på hjælpeindsamlingen i februar måned.

Man kan læse mere på www.bdm-dk.dk

Bodil

Bibelselskabet udgiver bog om kærlighed op til Valentinsdag

Bibelen indeholder mange beretninger om mange slags kærlighed.

Af Henri Nissen

Fredag den 14. februar er det Valentinsdag til minde om en kristen martyr, der gav sit liv for kærligheden.

Dagen er i dag kommercialiseret med masser af Valentinstilbud, ligesom julen og påsken.

Men Bibelselskabet har benyttet anledningen til at udsende en lille bog om kærlighed i Bibelen.

Bibelen har det hele

- Bibelen er en bog om det hele. Den sætter ord på det svære - på had, sorg, fortvivelse og på Guds vrede og hans strenge krav til os mennesker. Men Bibelen rummer endnu flere ord, der fortæller om tro, håb og ikke mindst om Guds kærlighed og trofasthed, hedder der i forordet af bogen.



"Kærligheden holder aldrig op" tager udgangspunkt i bibelske fontællinger, der viser kærligheden i alle dens former: Forældrekærlighed i fortællingen om Abraham og Isak, forlovelsen af Rebekka og Isak, det fortrolige venskab mellem Ruth og hendes

svigerdatter Noomi, erotisk kærlighed mellem Sulamit og Salomon i Højsangen, Davids stærke venskab med Jonatan, Davids kærlighed til Batseba, Jesus' radikale bud om næstekærlighed og om at elske sine fjender, og Paulus' ord om at "kærligheden er det største".

Det er en bog om kærlighed i Bibelen - men forfatteren kommer også ind på, at Gud også beskrives som ægtemanden og menigheden som en brud, og at Gud selv er kærlighed.

Alligevel kunne der naturligvis skrives meget mere om kærlighed i Bibelen. Dette er kun et lille overblik.

Forfatteren Else Kragelund Holt er tidligere lektor i Gammel Testamente på Aarhus universitet "med særlig interesse for profetisme og poesi". Hun har også været med til nyoversættelsen

af Gamle Testamente i Bibelen 2020. Hendes tilgang kan godt virke lidt akademisk, ligesom ord og formuleringer afslører den bibekritiske tilgang. Fx kaldes beretningen om de historiske personer Ruth og Noomi for en "novelle". Det er ikke en "passioneret" bog om kærlighed.

Den største kærlighed af alle, at give sit liv for sine venner, som Jesus gjorde, er kun alt for lidt omtalt.

Men forhåbentlig kan bogen også minde nogle læsere om, hvilken vidunderlig bog Bibelen i virkeligheden er, hvor rig på indhold og skønne beretninger, den er - ikke mindst om kærlighed.

• **Kærligheden holder aldrig op.**
• **Af Else Kragelund Holt**
• **Bibelselskabet. Udk. 6. febr.**
• **136 sider, 119,95 kr.**

BO CENTRALT I KØBENHAVN

Stor morgenbuffet inkluderet i prisen • Gratis internet
• Medlem af Green Key • Mødelokaler op til 40 personer

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V
+45 33 31 69 06 · hebron.dk
Book allerede i dag.

DR Congo: 36 kristne dræbt af islamistgruppe med macheter

I flere angreb begået af formodede islamister har 36 kristne mistet livet i den østlige del af DR Congo.

Sidste tirsdag udførte islamistgruppen *Allied Democratic Forces* et angreb mod fire landsbyer i den vestlige del af Beni-området, skriver Reuters. Gruppen ADF stammer fra Uganda, men har nu base i Beni-regionen, skriver Morning Star News.

Guvernør Donat Kibwana oplyste ifølge AFP, at medlemmer af terrorgruppen hakkede ofrene til døde med macheter. Blandt de 36 døde var en anglikansk præst.

Det største angreb fandt sted i landsbyen Manzingi, mens præsten blev dræbt i byen Eringeti.

"Offeret var så uheldig at passere dem på vej til marken sammen med sin kone," fortalte Omar Kavota fra NGO'en CEPADHO ifølge Reuters.

Terrorgruppen ADF blev midt i 1990'erne tvunget ud af Uganda. Nu opererer de i det konfliktramte DRC, hvor de under ledelse af Musa Baluku er kendte for uhyrligheder som mord, voldtægt, bortførelser af kvinder og børn samt slaveri og indoktrinering. Siden 30. oktober 2019 er 265 personer blevet dræbt af ADF i hævnaktioner efter en congolesisk offensiv mod rebellerne, skriver iagttagelsesgruppen Kivu Security Tracker.

Bodil



Her begraves nogle af ofrene for det islamistiske angreb nær Bokkos i Nigeria. Foto: Morning Star news/Facebook.

Nigeria: 32 kristne dræbt af islamistiske fulanihyrder

Mindst 32 er blevet dræbt og en pastors hus og en kirkebygning nedbrændt under to natlige angreb i Plateau State, Nigeria. Endnu engang er angrebene ifølge kilder begået af islamistiske fulanihyrder, skriver Morning Star News.

Kirkebygningen tilhørende *The Church of Christ in Nations* (COCIN) og præstens hjem blev ødelagt under angrebet på den overvejende kristne landsby Marish den 27. januar. Også to andre bebyggelser i Bokkos County blev ofre for angreb, oplyser lokale borgere. Angrebene er de seneste i den eskalerende voldsbølge i Plateau State, hvor kristne bliver dræbt af de islamistiske hyrder.

Islamisterne dræbte 17 personer i landsbyerne Marish og Ruboi mandag aften. Søndag den 26. januar blev 15 mennesker dræbt i et angreb mod Kwatas, fortalte lokalpolitiker Titus Ayuba Alams til Morning Star News.

"Angrebet mod Kwatas fandt sted mellem kl. 19 og 4 søndagmandag. Mandag-tirsdag blev Ruboi og Marish angrebet i samme tidsrum af hyrderne," fortalte Alams.

Fem personer blev såret under angrebet og flere huse sat i brand, fortalte en af de lokale beboere, Theophilus Mancha til Morning Star News.

"En gravid kvinde og 16 andre er blevet dræbt," sagde Mancha.

Landsbyerne Kwatas, Marish og Ruboi ligger i udkanten af byen Bokkos, ca. 15 km sydvest for Plateau State University i Bokkos.

Benjamin Dogo fra Kwatas skrev i en sms til Morning Star News: "Vores folk er blevet dræbt igen. Omkring 15 af de døde er blevet evakueret til kapellet sammen med mange andre, som fik kvæstelser under angrebet søndag nat."

Nigeriansk politi meddelte, at 13 var blevet dræbt og 5 såret under angrebet mod Kwatas. Politiets talsmand Ubah Gabriel Ogaba bekræftede mandag i en pressemeddelelse, at "ukendte bevæbnede mænd" havde angrebet landsbyen.

Efter politiets pressemeddelelse blev også landsbyerne Ruboi og Marish angrebet. Disse angreb er imidlertid ikke blevet kommenteret af politimyndigheden.

Plateaus guvernør Simon Lalong har fordømt angrebene mod de kristne borgere. Via sin pressetalsmand udtaler han:

"Mit hjerte bløder igen over denne tragedie, hvor uskyldige borgere er dræbt uden grund. Sikkerhedsstyrkerne bør gå efter bagmændene bag disse angreb - og deres sponsorer, så de kommer for retten og får sig en lærestreg."

Bodil



Ny Barna-undersøgelse:

Forældres valg af kirke afhænger af børneprogram

Næsten 60% af de kirkeligt aktive forældre i USA vælger primært kirke ud fra hvilke tilbud, der er til børn og unge.

Det viser en ny undersøgelse fra analysevirksomheden Barna Group, som præsenteres under titlen *"Guiding Children to Discover the Bible, Navigate Technology & Follow Jesus"*.

Det handler altså ikke bare om at underholde børnene, mens de voksne er i kirke. Derimod har undersøgelsen haft fokus på betydningen af, at børnene både skal opdage Bibelen, lære at navigere teknologisk og følge Jesus.

Nøglen til børnefamilier

For 6 ud af 10 kristne familier er en kirkes børneprogram det vigtigste, viser undersøgelsen.

- Børnene vejer tungt, når det gælder familiens valg af kirke, konkluderer Barna. "Det antydes,

at hvis kirkerne vil tiltrække og holde på de stærke kristne familier, må børneprogrammerne være en afgørende del af det samlede kirkelige familietilbud".

Undersøgelsen

Rapporten er baseret på svar fra 508 kristne forældre, som går i kirke mindst en gang om måneden. Samtidig skulle de erklære sig helt enige i fire udsagn om den kristne tro:

- At Bibelen er Guds inspirerede ord og indeholder sandheden om verden.

- At Jesus Kristus blev korsfæstet og oprejst fra de døde for at besejre synd og død.

- At de selv personligt har overgivet sig til Jesus Kristus og at det stadig er vigtigt for dem i dag, samt at

- De ønsker, at deres børn må få del i den samme tro.

Er børneprogrammerne den

primære grund til valg af kirke, spørges forældrene i undersøgelsen. Hertil svarer 22% klart ja, mens 36% er delvis enige.

Par versus alene-forældre

Samtidig fandt undersøgelsen en forskel mellem praksis hos de troende kristne afhængig af om de var enlige eller to forældre i hjemmet.

Mens 64% af de aktive kristne par går i kirke hver uge, vil kun 51% af singel-forældrene gøre det samme.

"For nogle vil hele ugens arbejdspress og forældreansvaret hos en aleneforælder betyde mindre tid og energi, selv når det gælder en familieaktivitet, som er meget vigtig for dem som fx. at gå i kirke.

For andre handler det måske om et logistisk problem i forbindelse med hvem af forældrene, der har børnene i weekenderne."

Aktiviteter uden for kirken

Barna-undersøgelsen konkluderer også, at de børn, som er mest aktive i kirken også har tendens til at tage troen med udenfor murene.

Disse børn vil ofte bruge Bibelen uden for kirkens regi og deltage i andre aktiviteter end søndagsgudstjenesten. Samtidig vil de typisk bede sammen i familierne, og der er dobbelt så stor chance for, at disse børn og unge vil tage del i evangeliserende fremstød og frivilligt arbejde.

Rapporten blev lanceret den 30. januar og er baseret på undersøgelser foretaget i perioden 17. september til 18. oktober 2019. Hele undersøgelse med titlen *"Guiding Children to Discover the Bible, Navigate Technology & Follow Jesus"* fylder 80 sider.

Bodil

Kanye West fortæller 12.000 om Jesus

Af Bodil Lanting

- Jeg tror, at Jesus døde for mine synder. Tidligere var det djævelen, der ejede mig.

Det sagde rapperen Kanye West til 12.000 studerende under en ungdomskonference i Tennessee d. 20. januar i år.

Med ord fra den kendte salme *Amazing Grace* fortsatte den nyomvendte Kanye West:

"Ved I, hvad de gode nyheder er: Det er, at Jesus kan frelse en ussel synder som mig." Koret *The Sunday Service*



I oktober 2010 var Kanye West i Los Angeles til premiere på filmen *"Runaway"*. Nu er han kendt for albummet *"Jesus is King"* og kristne gudstjenester.

Choir sang blandt andet de kendte salmer *"How Great Thou Art"* og *"Jesus Loves Me."*

Ligesom koredlemmerne var Kanye West klædt i gråt. Han talte om teksterne fra sine seneste hits i albummet *"Jesus is King"*, før han overlod scenen til sin pastor, Adam Tyson.

200 modtog Jesus

- Faderen siger til sin søn: "Det vil gøre mig glad, hvis du blive hjemme. Jeg er så glad, fordi du er kommet hjem. Jeg elsker dig," sagde pastor Tyson, mens han prædikede over lignelsen om den

fortabte søn.

"Hvis du kommer tilbage til Faderen, vil han løbe dig i møde. Han elsker dig. Han længes efter at omfavne dig. Han vil give dig et helligt kys, et kys på grund af kærlighed, barmhjertighed og accept. Det er fra Faderen til dig. Der er tilgivelse for dig," understregede Adam Tyson.

Han sluttede med at invitere deltagerne til at tage imod Jesus - og opfordringen blev fulgt af 200 af de studerende i Tennessee.

Britiske ærkebiskopper trækker i land:

Undskylder udtalelse om 'seksuel synd'

Af Bodil Lanting

I sidste uge skrev Udfordringen, at Den anglikanske Kirke for nylig har fastslået, at sex kun hører hjemme i et heteroseksuelt ægteskab. Nu har kirkens ledere undskyldt udtalelsen, og det skaber ny frustration og forvirring.

Efter stærk kritik fra flere biskopper i kirken har ærkebiskopperne John Sentamu og Justin Welby nu undskyldt både form og indhold i deres tidligere udtalelse, som har "bragt tilliden i fare". Denne udmelding har nu fået en af kirkens præster til at skrive et åbent brev i netavisen Christian Today.

Et hjem i splid

Under overskriften "Kære biskopper, hold op med at traumatisere præsterne," skriver pastor David Baker blandt andet:

"Somme tider føler jeg mig som et lille barn i et hjem, hvor forældrene konstant skændes og underminerer hinanden.

Men i virkeligheden er jeg en præst, som prøver at øve sjælesorg og undervise tre menigheder i Church of England i en tid, hvor lederne - nogle af vore biskopper - tilsyneladende bruger meget tid på at underminere både hinanden og gammel, anerkendt kirkelære.

Det er som at gå på æggeskaller bare inden for de sidste to uger. Den ene dag hører vi en fantastisk gentagelse af det 2000-årige kristne syn på sex og ægteskab. Masser af fjendskab i den verdslige verden - men det kan ikke overraske. Sådan har det altid været, som det fremgår af 1 Peter 4,4.

Men nu er et større antal biskopper stået frem med kritik af deres egen udtalelse med en slags passivt-aggressivt,



Den Anglikanske Kirke udtalte for nogle uger siden, at der er forskel mellem ægteskab og registrerede partnerskaber. Kun ægteskabet mellem en mand og en kvinde er den rette ramme for sex, fastslog biskopperne.



Ærkebiskop Justin Welby trækker nu i land på den tidligere udtalelse om, at sex kun er noget for heteroseksuelle ægtepar.

pseudo-åndeligt sprog, som er meget uærligt. De forkaster ikke direkte udtalelsen - bare måden, det blev fremstillet på, timingen og ordvalget...

Men det narrer ingen, vel? Vi ved godt, at mange, måske flertallet af disse biskopper i virkeligheden mener: "Vi støtter ikke den udtalelse".

De er med andre ord i modstrid med deres egen kirkes lære (for

ikke at nævne de fleste andre kirkeretningers)," skriver præsten.

'Flertydig anglikaner-snak'

Pastor Baker fortsætter:

"I den anden udtalelse beklager ærkebiskopperne fra Canterbury og York, at de kan "have såret" nogen. Ordvalget er "vidunderligt flertydig anglikaner-snak", hvor kirkens kommunikationsafdeling har brugt masser af tid på at understrege, at de ikke tager afstand fra deres tidligere udtalelse og at intet har ændret sig. Bortset fra, at det havde det. Eller det havde det ikke. Eller sådan noget.

Jeg behøver vel ikke forklare, hvad det betyder for mange almindelige præster. Må Gud hjælpe de sognebørn, som følger med i sagen.

Så hvad gør vi nu? Ny Testamente vil tilsyneladende udstøde dem, som modsiger etableret kirkelære om moralske spørgsmål (se 1 Kor. 5).

Men det er vist blevet fortrængt de seneste år gennem Justin Welbys forsikring om, at vi "ikke smider dem ud, vi er uenige med".

Det er en smuk indstilling, som lugter af den krænkelser-æra, vi lever i. Men jeg kan overhovedet

ikke forbinde det med den apostoliske lære om kirkedisciplin."

Er skilsmisse uafvendelig?

Præsten skriver, at han ser frem til udgivelsen af en rapport med titlen 'Living in Love and Faith' (om at leve i kærlighed og tro) - men at han ikke forventer noget klart svar.

"Jeg ville elske at blive overrasket, men jeg frygter, at den bare vil forlænge pinen for alle parter. Men måske er der en anden vej. Naturligvis er vi som anglikanere generelt imod skilsmisse. Men ind imellem må vi - som alle kristne erkender det - acceptere, at ægteskaber går i stykker.

Nogle hjem falder fra hinanden. Og på samme måde kan vi alle meget klart se, at der i kirkens ledelse findes synspunkter, der er totalt uforenelige.

Af hensyn til den store trosfamilie - inklusive præsternes mentale sundhed og menighedernes afklaring - for ikke at nævne Guds ære, hverken kan eller bør den nuværende situation fortsætte," slutter David Baker.



Ifølge den 180 sideres fredsplan, som blev præsenteret af USA's præsident, skal de grønne områder udgøre en palæstinensisk stat.

Trumps fredsplan

Den 28. januar fremlagde USAs præsident det, han kaldte "århundredets fredsplan" for Mellemøsten. Siden præsentationen af denne plan har Donald Trump været optaget af indenrigspolitik, blandt andet valgkampen og den nu afsluttede rigsretssag.

Selv om fredsplanen giver palæstinenserne omkring 70% af Judæa og Samaria, adgang til havnebyer, Jordan og Gaza samt en del af Jerusalem, har den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas blankt afvist den.

Blandt israelerne er meningerne delte, som det fremgår af en artikel skrevet af Anders Hjort Vindum på Ordet og Israels hjemmeside (Netanyahus dilemma: Skal han adlyde Kushner eller den israelske højrefløj?)

I artiklen kan man læse resultatet fra en undersøgelse af, hvad israelerne mener om planen:

40% mener, at aftalen er god for Israel

27% mener, at den er god for begge parter

16% mener, at den er dårlig for Israel

14% mener, at den er dårlig for palæstinenserne

3% mener, at den er god for palæstinenserne

53% af de adspurgte svarer, at Netanyahu ikke kan fortsætte som premierminister.

I en anden undersøgelse svarer 58%, at han bør træde tilbage. Mange mener, at han ikke kan og bør være premierminister, mens der er en retssag kørende mod ham. Samme dag som planen blev offentliggjort, blev den formelle anklage mod Netanyahu i tre korruptionssager indgivet af rigsadvokaten, skriver Ordet og Israel.

Bodil

Britisk kampagne i fare på grund af påstået "had-tale"

"Jeg kommer ikke med hadtale. Jeg kommer for at dele evangeliet om, at Gud elsker mennesker i Storbritannien, og at Jesus Kristus kom til jorden for at frelse os fra vores synder".

Det skriver Franklin Graham på Facebook til de britiske LGBTQ-grupper, hvis protester har ført til aflysninger af syv ud af otte arrangementer på evangelistens kampagne, som skulle begynde den 30. maj i år.

De mange aflysninger begrundes med evangelistens påståede

homofobi, fordi han har kaldt homoseksualitet en synd, skriver Christian News.

Også muslimske grupper har protesteret højtlydt mod Franklin Grahams besøg. De mener, at han bør nægtes visum, fordi han har talt imod islam og er en erklæret Trump-tilhænger.

Franklin Grahams møder i Liverpool, Glasgow, Newport, Sheffield, Birmingham, Milton Keynes og London er aflyst. Newcastles Utility Arena har endnu ikke aflyst mødet, der skulle finde sted den 3. juni. Men også

i Newcastle er byrådet bange for at støde LGBTQ'erne: "Jeg tror ikke, der er plads til ham i vores by...den slags handlinger er ikke i overensstemmelse med vor bys værdier," udtalte byrådets leder Nick Forbes ifølge Christian News til Pride Radio.

Franklin Grahams understreger i sit FB-opslag til LGBTQ-grupperne, at alle er syndere, inklusive ham selv. Samtidig indbyder han alle deres medlemmer til at komme til møderne for at høre evangeliet.

På Twitter skriver Franklin Gra-



- Jeg prædiker Guds kærlighed, ikke had, fastslår evangelisten Franklin Graham.

ham, at han stadig regner med at gennemføre sin kampagne og prædike evangeliet rundt omkring i Storbritannien.

Bodil

Fakta om aftalen

Jerusalem: PLOs nye hovedstad skal ligge i Kfar Akab, Abu Dis og halvdelen af Shuafat, som ligger udenfor den israelske sikkerhedsmur. Under Oslo-aftalen planlagde PLO en hovedstad i Abu Dis med vej ind til Tempelpladsen, hvis de ikke fik Jerusalems gamle by.

Judæa og Samaria: Ifølge planen skal ingen bosættelser fjernes. Israel vil få omkring 30% af Judæa og Samaria, mens PLO-staten får omkring 70%. Israels tidligere statsminister Ehud Barak tilbød PLO 90%, mens Ehud Olmert tilbød 94% af Judea og Samaria. PLO sagde nej.

Tunnel til Gaza: Tunnelen, som skal forbinde Gaza med de PLO-kontrollerede dele af Judæa og Samaria, skal starte syd for Hebron. Tunnellen vil blive omkring 34 kilometer lang.

Land i Negev: PLO-staten vil få to områder i Negev, som skal benyttes til industri og jordbrug. Områderne er større end hele Gaza og ligger nær grænsen til Sinai i Egypten.

Israelske havne: Indtil PLO selv får bygget en havn i Gaza, kan de benytte de israelske havne i Haifa og Ashdod.

Kilde: Vidar Norberg

Kærlighed i tre generationer

'Vær aldrig bange for at være den, der elsker mest'

Sådan lyder kærlighedsrådet fra Amy Møller, 20 år, og Carl-Emil Krag, 21 år. Parret kommer i Apostolsk Kirke i Vejle, hvor de har kendt hinanden, siden de var små. Lige før jul blev de forlovede, og den 10. oktober skal der være bryllup.

Af Kristina Højer Nørgaard

Hvordan mødtes I?

- Vores forældre er rigtig gode venner igennem kirken, så vi er kommet sammen som familier, siden var vi 3-4 år. Omkring 7. og 8. klasse blev vi lidt mere interesseret i hinanden. De første følelser begyndte at dukke op, forklarer Carl Emil.

- Jeg husker, at jeg beundrede Carl Emil. Jeg tænkte, at jeg gerne vil have én ligesom ham, én der har ligeså godt et hjerte. Men jeg tænkte aldrig, at det faktisk ville blive ham, fortæller Amy.

- Efter efterskoletiden hængte vores vennegruppe meget ud sammen. Flammen blussede stille og roligt op igen, og Carl Emil spurgte forsigtigt om en første date. En date var det måske ikke rigtig - mere en hyggelig gåtur i en romantisk skov. Derefter førte det ene til det andet, siger Amy.

Hvilken rolle spiller Gud i jeres forhold?

- Han gør vores forhold stærkere. Ligesom der står i Prædikerens Bog, så brister en tretvundet snor ikke så let. Det er Gud, der har lært os at elske, og vi ved, at vi er fuldkomne i troen på Gud. Han har givet os hinanden som en gave, fortæller Amy og fortsætter:

- Der har været situationer, der bekræftede os i, at Gud velsignede forholdet. Jeg havde året inden skrevet en bøn om, hvor jeg gerne ville være i livet om et år. Jeg ville være leder i ungdomsgrup-



Amy og Carl Emil blev kærestes d. 10. december 2017. Den 10. oktober 2020 skal de giftes.

pen sammen med min kæreste. Jeg gik på efterskole på det tidspunkt og havde ingen idé om noget som helst. Ét år senere havde jeg en kæreste og tjente i ungdomsgruppen og lovsangsteamet sammen med ham.

- Jeg sagde til Gud, at hvis det skulle være Amy og mig, så måtte Han åbne en mulighed for det. Kort efter kom vi i le-

dergruppe sammen og skulle planlægge ting sammen – den perfekte mulighed for at mødes, siger Carl Emil.

Hvordan komplementerer I hinanden?

- Vi er faktisk rigtig forskellige personer, men har det vigtigste tilfælles: troen på Gud. Vi har de samme værdier. Og så

elsker vi begge musik og lovsang og nye eventyr, siger Carl Emil.

- Carl Emil kan godt lide ting i systemer, og jeg tager det mere, som det kommer. Carl Emil lærer mig at være mere ordentlig, og jeg lærer ham, at det hele ikke behøver at være i orden. Vi udfordrer hinanden til at blive de bedste versioner af os selv, mener Amy.

Hvordan takler I uenighed?

- Det vigtigste er at kommunikere, og det er vi egentlig rigtig gode til, mener Carl Emil.

- Hvis en af os bliver ked af noget, den anden har gjort, er vi hurtige til at snakke om det. I begyndelsen af vores forhold var vi på PREP (et parkursus).

Her lærte vi, at mænd og kvinder er på to forskellige øer. Når man oplever uenighed, skal man gå hen på den andens ø og bare lade personen snakke. Uden at tage nogle fordomme med fra sin egen ø eller prøve at forsvare sig selv, skal man lade personen tale ud.

Vi beder også sammen, hver gang vi har hængt ud. Det er ret svært at være sur på én, man beder for og med, så det er også et lille fif, siger Amy.

Hvordan vil I holde jeres kærlighed levende resten af livet?

- Vi vil blive ved med at prøve at score hinanden og aldrig holde op med at date. Det er så vigtigt at blive ved med at bruge tid med hinanden og gøre små ting, som man ved, den anden holder af, siger Carl Emil.

- Et andet råd jeg har hørt, er, at man aldrig skal være bange for at være den, der elsker mest.

Så hurtigt kan man komme til at måle og veje, hvem der gør hvad for hinanden, og blive sur, hvis man føler, at man kæmper mere for at holde kærligheden i live end den anden.

Man må ikke holde op med at overraske hinanden, mener Amy.

Brug tid sammen - gennem hele livet

Lene og Allan Madsen fra Solbjerg ved Aarhus kan i april fejre 25 års ægteskab. De fremhæver vigtigheden af at bruge tid sammen gennem hele livet og prioritere fælles projekter og interesser.

Af Lisbeth Thomsen

Lene og Allan Madsen har snart været gift i 25 år. De bor ved Solbjerg syd for Aarhus og kommer i Aarhus Valgmenighed, hvor de bl.a. i flere år har givet førægteskabelig rådgivning til kommende ægtepar. De har tre sønner på hhv. 22, 20 og 12 år.

Hvordan mødtes I?

- Vi mødte hinanden på Ungdom Med Opgaves center Sjellebro, hvor jeg arbejdede på kontoret, og Allan kom for at være elev på en dts (discipeltræningskole, red.). Han ringede med nogle spørgsmål inden skolestart, og allerede da syntes jeg, at han lød

sød og sjov, husker Lene, der dengang var 24 år.

- Jeg kom jo ikke på bibelskole for at møde én, så det var en bonus, jeg fik med fra opholdet, griner Allan, som efter dts'en blev medarbejder på centeret, hvorefter de begyndte at komme sammen.

Lene er vokset op i Aarhus og arbejder i dag som socialrådgiver ved Aarhus Kommune. Allan er en vaskeægte vestjyde fra Ølgod og arbejder som pedel ved Aarhus Universitet.

Søgte I Guds vilje, da I mødte hinanden?

- Jeg kan huske, at jeg gik en tur og bad Gud om svar på, om det skulle

være Allan og mig. Da jeg så kom op over en bakketop, kunne jeg se, at han kom gående imod mig langt nede af vejen. Men han gik sammen med en anden pige, så grinede jeg, for jeg kunne godt se det komiske i situationen. Var det et tegn, og hvis det var, betød det så ja, fordi han kom gående, eller nej, fordi han fulgtes med en anden pige? fortæller Lene. Allan supplerer:

- Jeg søgte Gud, men jeg fik ikke et konkret svar. Jeg oplevede det som noget, jeg måtte tage et ansvar for. Når jeg tog det store skridt som ægteskab er, ville Gud velsigne min beslutning, det valg jeg tog. Jeg tror ikke på den eneste ene som noget

forudbestemt, men i det øjeblik du vælger din ægtefælle, bliver hun eller han den eneste ene.

Hvad betyder troen for jer?

- Troen gør, at vi har et fælles værdisæt. Min kollega, som ikke er kristen, deltog i parkurset 7 dates. Hun bemærkede efterfølgende, at som kristen er der nogle værdier, som allerede er bestemt for én. Der er noget, som man allerede er enige om, og som sætter rammerne for ægteskabet, og det gør det lettere, siger Lene.

Komplementerer I hinanden, eller er I meget ens?

- Vi er ikke diametrale modsætning-

ger. Vi er grundlæggende enige om mange ting. Da vi havde mødt hinanden, prøvede jeg at holde hovedet klart og tænke 'Hvad vil hun dybest set?', 'Hvad er hendes værdier?'. Men derfor kan små ting selvfølgelig godt blive til uenigheder. Men jeg oplever, at som tiden går, bliver vi mere og mere enige. Man vokser sammen, fordi man med tiden både giver sig og strækker sig - bliver mere til et 'vi', siger Allan.

- Vi er begge udadventede og sociale og enige om mange af de praktiske ting. De største forskelle ligger nok i, hvad vi kan li' at lave. Allan har altid gang i et eller andet praktisk projekt. Men når jeg kigger på andre mænd i



vores omgangskreds, så tænker jeg, at alle mænd har en interesse eller passion, som ligger uden for familien, og det er jo også dejligt. Det handler om at finde en balance. Jeg er selv en, der ofte er ude, fx sammen med veninder, siger Lene.

Hvordan takler i uenighed?

- Vi sover på det! Man hører ofte "Lad ikke solen gå ned over jeres vrede", men vores erfaring er, at det altid er dårligt at tage en diskussion, når man er træt. Mange ting ser anderledes ud efter en god nats søvn. Men få sat ord på, at nu sover vi på det, og så snakker vi videre i morgen, siger Lene og tilføjer:

- Vi prøver at indgå kompromisser. Allan plejer at sige "Man skal være villig til at gå længere end til midten, så når man hinanden".

Allan supplerer:

- Ja, for at nå hinanden, skal man ikke kun til midten - begge skal over midten. Når bølger går højt, er Lene god til at minde om, at vi skal huske at bede over det og søge Gud for, hvad der er hans plan. Jeg ville ønske, vi altid huskede at

gøre det først, men vi er tilbøjelige til at vente, til alt andet er prøvet.

- Vi har også altid prioriteret at komme afsted én weekend om året uden børn, og her har vi af og til brugt tiden på at tale nogle ting igennem i 'fredstid'. Det kan også være godt at få vendt nogle ting med en god ven. Mange uenigheder udspringer af mand-kvinde forskellen og ligner derfor andres. Så det giver god mening at spejle sig i andre. Man siger, at 80 procent af skilsmisser grunder i problemer omkring økonomi eller kommunikation. Og fx er økonomi jo noget, man kan organisere sig ud af, evt. med hjælp fra andre, siger Lene.

- Det er også vigtigt at huske på, at vi godt kan være uenige, og at det er okay, at det kan tage noget tid at nå til enighed. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan lide hinanden, siger Allan.

- Min tese er også de 5 kærlighedsprog. Mange konflikter har deres udspring i, at man ikke føler sig elsket, og det kan skyldes, at man primært kommunikerer med sit eget kærlighedssprog, siger Lene.



Lene og Allan kan se tilbage på 25 års ægteskab. I april kan de fejre sølvbryllup.

Hvilket råd vil I give til unge par?

- Brug tid sammen, hav et fælles projekt gennem hele livet. Også når børnene er små, og hverdagen er travl. Find noget, I er sammen om. Det kan være i kirken, en fritidsinteresse eller andet.

- Og giv så 'projektet' lidt ekstra. Hvis det er at cykle sammen, så prioriter at bruge penge på gode cykler. Skab rammerne for, at projektet kan blomstre, lyder Allans råd.

- Ud over at tage på weekend uden børn har vi også gennem årene regelmæssigt deltaget på ægteskabskurser. Også selv om vi kan tænke, at vi ved det hele i forvejen, siger Lene.

- Og så er det godt som ægtepar at række ud sammen og give noget eller gøre noget for andre. Det, at vi har unge par i førægteskabelig rådgivning, giver også noget til os. Når vi hører andres livshistorier og snakker om emnerne i materialet, må vi samtidig forholde os til os selv. Vi får jo nærmest et parkurs selv hver gang, slutter Allan.

Vær sammen om Guds Riges arbejde

Magda og Poul Dirksen fra Sommersted i Sønderjylland fejrede guldbryllup den 31. januar. Festen startede med andagt i kirken.

Af Bodil Lanting

Magda og Poul Dirksen er aktive i Luthersk Mission, i det lokale kristne musikliv og i KFUMs Soldaterhjem genbrugsbutik i Jels. De har to børn, to svigerbørn og fem børnebørn, som er 'verdens skønneste'.

Hvordan mødte I hinanden?

Sjællænderen Poul fortæller, hvordan han som 24-årig mødte den sønderjydske pige Magda:

- Jeg havde været soldat i Haderslev, hvor jeg spillede i musikkorpset som værnepligtig. Efter soldatertiden var jeg på Luthersk Missions Højskole.

Jeg læste til maskintekniker i København. Så fik jeg arbejde ved Gram i Vojens, og flyttede tilbage til Haderslev.

Vi mødtes til ungdomsmøder og i sangkoret i LM's missionshus i Haderslev. Magda var ung pige i huset hos en installatør. Vi havde også en del fælles venner i Haderslev, som jeg lærte at kende under min soldatertid.

En aften efter et møde fik jeg lejlighed til at følge Magda hjem. Det var ligesom starten, siger Poul.

Søgte I Guds vilje, da I fandt hinanden?

Magda og Poul fortæller, at de aldrig var i tvivl om, at det skulle være de to.

- Vi ville begge gerne have Guds ord som ledetråd i vores liv, fortæller Poul.

Magda var lige fyldt 20, da de blev gift efter et halvt års forlovelse.

- Poul var gammel nok, og jeg var en af de første, der ikke skulle have kongebrev for at blive gift som 20-årig, siger Magda.

Hun tilføjer, at hun var ældst i en søskendeflok på syv. Da hun skulle giftes, var forældrenes reaktion positiv - også



- Vi har haft et super guldbryllup. Vi havde naboer inde aftenen før. De havde lavet den flotteste æresport, og ranke om døren. Næste morgen startede det med morgensang, da vi kom ud stod der mellem 75-80 personer, og derefter var der morgenkaffe i kirkehuset. Om eftermiddagen startede vi i kirken, en dejlig optakt til festen i Jels. Det burde mange opleve. En stor dag. Og vi må sende mange tak til alle som gjorde, at vi havde en forrygende dag. TAK! siger Magda og Poul Dirksen.

fordi der nu var en mund mindre at mætte!

Poul fortæller om de første år:

- Vi kom med i junior- og børnearbejdet i Mølby-Sommersted. I 1973 byggede vi hus i Sommersted. Da midlerne ikke var så store, lavede vi det meste af arbejdet selv med hjælp fra nogle venner.

Poul har i mange år spillet i LM's

hornorkester, mens Magda er aktiv i det lokale kirkekor.

Oplever I, at I komplementerer hinanden - eller er I meget ens?

- Vi har ikke altid været enige, men er altid kommet overens. To modsætninger mødes tit. Det gør, at det ikke bliver kedeligt.

En gang imellem må en af os gi' sig, eller vi finder et kompromis. Men i det store hele er det som regel endt med, at vi er blevet enige, siger Poul.

Under guldbryllupsfesten blev der fortalt anekdoter om parrets forskellighed, blandt andet, at de belært af erfaringen udfører havearbejde i hver sin ende af

haven. Det fungerer bedst på den måde, når den hurtige Magda og den mere sindige Poul skal arbejde samtidig.

- Poul er mest rolig. Lidt sådan: det går nok - og det, vi ikke når i dag, når vi nok i morgen. Han får tingene gjort, men det sker ikke altid lige med det samme. Jeg vil helst gøre det hele med det samme, når jeg kommer i tanker om noget, forklarer Magda.

Hvordan takler I uenighed?

- Det er vigtigt at få snakket ud med hinanden om både glæder og problemer. Vi har mange diskussioner om tingene. Somme tider har vi et hurtigt skænderi og får det overstået. Men vi har jo lovet at holde ud, siger parret samstemmende.

Den fælles tro præger dagligdagen, fra de om morgenen læser i bibellæseplanen fra Bibellæserringen, til de om aftenen læser et stykke fra en andagtsbog før sengetid.

- Når vi er kommet i seng, læser Poul måske en bibeltekst på telefonen. Men jeg kan godt finde på at spille et computerspil, indrømmer Magda leende.

Hvilket råd vil I give til unge par?

- Vi har været glade for vores rejser til min søster og svoger i Norge og for gode rejser sammen med gode venner blandt andet til Italien og Etiopien, siger Magda.

- Det er godt at engagere sig i Guds riges arbejde. Det kan starte i det små, så der også bliver tid til familie og børn, og man ikke brænder ud. For os blev det musik og junior-børnearbejde.

Jeg tror, det har været med til at holde blikket rettet på det himmelske hjem, det er trods alt det, der er vores endelige mål, at vi bliver bevaret i troen på vor frelser Jesus Kristus, slutter Poul.

UDFORDRINGENS WEBSHOP: WWW.HOSIANNADK - TLF. 7456 2202

Spændende bøger om liv og kærlighed

Køb bøger og film, som er meget mere end underholdning.



Et liv i fyr og flamme *Nyhed*

Selvbiografi af Reinhard Bonnke

Reinhard Bonnke tager os med helt fra sin barndom som flygtningbarn, som familiens sorte får, som den uønskede ballademager...

Vi følger ham i hans ungdom, hvor han støder an imod især moderens religiøsitet. Og faderen, der ikke troede, han ville blive til noget.

De første fremstød i Tyskland. Tiden som missionær i Sydafrika, hvor han kom i konflikt med apartheid-tilhængere.

Og de første vovede kampagner - miraklerne, der begyndte at ske. De store cirkustelte, der igen og igen blev for små. Menneskemængderne, der blev ved at vokse...

Men trods de enorme møder og de mange, som tog imod Jesus, beholdt Reinhard til sin død i december 2019 sin ydmyge indstilling og sin totale afhængighed af Gud. Vi forstår, at det i virkeligheden er hemmeligheden bag hans store succes som prædikant.

Obs! Bogen er på letlæst norsk. Bokmål, som ligger tæt på dansk. 592 sider. 299,00 kr.



Den kærlighed som sætter fri

Francine Rivers' roman udspiller sig i guldfebertiden i det vilde Vesten i 1850'ernes USA.

Michael forelsker sig i den prostituerede Angel. Hvad han ikke ved er, at hendes iskolde ydre stemmer med hendes smadrede indre. Han får brug for mere end almindelig kærlighed for at kunne elske hende.

Bogen er også en beskrivelse af forholdet mellem mennesket og Gud. Gennem romanens hovedpersoner får vi et indblik i Guds smerte, når vi svigter Ham og Hans fuldenkte kærlighed til os.

Det er en fantastisk spændende bog - en kærlighedshistorie af åndelige dimensioner - som har toppet på bestsellerlisterne i USA siden udgivelsen i 2001.

Inbundet. 500 sider. 199 kr.



Evas døtre

Enhver mor, søster og datter vil kunne genkende noget af sig selv i denne spændende og indsigtfulde roman om kvinderne og deres familier i det 20. århundrede.

Gennem mere end halvtreds år har 80-årige Emma Bauer båret på en forfærdelig hemmelighed. Men da hendes barnebarns ægteskab begynder at slå revner, ser Emma de dybe spor, som hemmeligheden har trukket i hendes døtres og barnebarns liv. Vil sandheden sætte fri eller skabe flere ulægelige sår?

Fire kvinder i hver deres generation kæmper for troen på Gud, kærligheden og det gode liv. En stor del af kampen skyldes konsekvenserne af både deres egne og deres mødres valg.

Lynn Austin har vundet den prestigefyldte litteraturpris Christy Awards for otte af sine romaner. Flere af hendes romaner er udgivet på dansk.

412 sider. 149,95 kr. Paperback



Find flere titler i webshoppem!

Tankevækkende film om tro, håb og kærlighed



War Room
DVD. 115 min. 98 kr. Fra 11 år.



Overcomer - DVD.
119 min. 149,95 kr. Tilladt for alle



Fireproof
DVD. 122 min. 98 kr. Tilladt for alle



TILBUD! Home Run
DVD. 113 min. 79 kr. Fra 7 år.



Breakthrough
DVD. 116 min. 129,95 kr. Fra 11 år

HUSK: 5% RABAT, HVIS DU HOLDER UDFORDRINGEN! - PORTO KUN KR 29,-

At ville livet med Gud

Hvordan undgår vi at ende i en 'lykkejagt' i vores iver for at følge Guds plan for vores liv?

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Alle vil det gode, siger man. Men det gode er det bedstes værste fjende, så hvordan træffer man lige det helt rigtige valg, specielt i en tid, hvor mulighederne og tilbuddene nærmest står i kø for at markere egne fortræffeligheder? - Herom handler denne lille, udfordrende og vedkommende bog, der er meget velkommen.

Forfatteren er tilknyttet Luthersk Mission som prædikant, og det er selvfølgelig helt i sin orden. Mindre i orden finder jeg det dog, at der optræder en del udfald mod de karismatiske kirkeretninger; jeg synes, det forstyrrer fokus lidt og mener ikke, at dette teologiske mini-korstog er på sin plads, derimod lidt større rummelighed. Man skulle dog ellers mene, at Luthersk Mission ikke havde behov for at definere sin bibelforståelse på baggrund af, hvad andre - fejlagtigt eller ej - måtte mene.

Med dette forbehold er der sådan set ellers kun godt at sige om sagen! Forfatteren har selv været på lykkejagt og peger på



det paradoks, der ligger i, at selvom vi burde være lykkelige, føler vi alligevel, at ikke alt er, som det skal være. Det har han et meget godt bud på:

"Når vi febrilsk forsøger at finde Guds vilje med vores liv, skyldes det måske ikke kun ønsket om at tjene ham, men lige så meget vores desperate angst for at blive ulykkelige" (s. 12).

Derfor undersøger han nærmere, hvad der skal forstås med udtrykket 'Guds vilje', og hvordan Helligånden kan tjene til vejledning. En vejledning, der både er kompleks, "befriende menneskelig og dagligdagsrelevant" - en vejledning altså, ikke en facitliste.

I bogens sidste afsnit (der kunne fortjene udgivelse som særtryk) er der interessante overvejelser om helt konkrete ting i livet, set i forhold til Guds vilje: dating, ægteskab, job, bopæl og valg af menighed. Tak for det.

Lars Jensen: "Hvad vil du med mit liv, Gud?"
111 sider. 100 kr. Credo



Kristendom i en ny tid

Mogensen illustrerer mange store spørgsmål i forhold til dagens samfund med sekularisering, globalisering, flere og andre religioner end kristendommen, mødet med islam, de forfulgte kristne og kirkens ansvar samt kirkens og teologiens forhold til det politiske ("offentlighedsteologi"). Det omfattende materiale samler op på en del viden og giver et helhedsbillede, så læseren bliver bevidstgjort om dette fyldige stof for selv at tænke videre.

Der er ikke klare oplagte svar – men omfattende kildelister til hvert kapitel. Bogen er delt op i fire hovedafsnit: Kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi. De mange citater af både danske og udenlandske teologer på flere fremmedsprog giver bogen saglig bredde, men da bogen er stykket sammen af tidligere udgivet materiale, kan det skygge lidt for den røde tråd.

Kirken og mission

Mogensen beskriver relationer mellem kirke og mission: kirke uden mission, over en kirke med mission, til en kirke, der ER mission. Ærkebiskop Rowan Williams forstår det sådan: "Mission er at finde ud af, hvad Gud gør, og deltage i det". Spændende er især de mange citater af den engelske missionær Leslie Newbegin og fx hans tolkning af, hvordan man kan forestille sig Vestens kirker - i og som mission - i et sekulariseret multireligiøst samfund. Udtrykket "Missional" kirke forklares, bl.a. hvordan det har udviklet sig i Danmark. Der er stof om, hvordan menighedens udvikling kan se ud, og de forskellige typer af kirker og præsteroller afhængig af kirkens art.

Folkekirken og økumeni

Folkekirken i dag er udfordret, men hvordan håndterer man det så? Og hvordan er vejen fra kulturkristendom til tro og discipelskab? Mange perspektiver rides op, og et afsnit giver nogle pejlemærker. Mogensen citerer fra Kirkeministeriets betænkning 1477 (2006), hvor "kirkens opgave" er: "Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser..." For at dette kan ske, forudsiger Mogensen, at det måske vil kræve ændringer i Folkekirkens struktur fremover. Afsnittet om økumeni beskriver og har meget om dobbelt medlemskab af kirker og måske endda tro. Her er også mange tidligere udgivne rejsebrev fra kirker uden for Danmark og om kirker globalt set.

Offentlighedsteologi

Det ser ud til at rumme mere, end de fleste har tænkt over i teologiske rammer – omend det fylder i hverdagen, men emnet er ikke færdigbehandlet. Mogensen efterlyser, at man i en dansk kontekst videreudvikler begrebet! Argumenterne for vægten mellem teologi, kirke og politik er mangfoldige. Mest af alt får man indtryk af, at det ikke lige lader sig sætte på formel eller skema. Et stort emne, som i dagens samfund kalder til eftertanke – netop fordi kristendommen er i en brydningstid! Hele bogens tema fortjener fordybelse, og diskussion, fx med et Newbegin citat: "... Troen på det evangeliske budskab er en personlig sag. Men budskabet er aldrig privat. Det er kollektivt og offentligt."

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Mogens S. Mogensen: Kristendom i en brydningstid – Kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi

Kan ekistensforståelse takle stress?

Bogen 'Stess og eksistens' foreslår eksistensindsigt som middel til at afhjælpe stress.

Anmeldt af Josua Christensen

Mette Vesteragers nye bog er meget interessant, fordi hun bruger indsigter fra eksistensfilosofien til at takle stress. I analysen af, hvad der ligger bag de mange stressramte, kommer hun ind på, at tilværelsens ubestemmelighed er som en driver, der sammen med et øget krav om vished skaber en grundlæggende ubalance både på det individuelle, det sociale og det samfundsmæssige plan.

Stress er en folkesygdom, men behandlingen af sygdommen er i udpræget grad placeret hos den enkelte. Vi taler om at udvikle robusthed, og hvordan man kan lære copingstrategier eller anvende mindfulness, når vi som moderne mennesker skal overleve. Men er det virkelig det enkelte menneske, som bærer hele ansvaret for stress, og er løsningen mere tolerance, udholdenhed og redskaber til at træde hurtigere i hamsterhjulet acceleration?

Et eksistentielt bud

Begrebet "at eksistere" kommer af det latinske "at stå ud", s.25. Den eksistentielle tilgang



til stress, angst, skyld og skam, handler derfor om at få mennesket til at forholde sig til sig selv. Vesteragers stjernemodell er et eksistentielt bud på, hvordan individer, organisationer og samfund kan rette fokus mod de grundvilkår, som alle mennesker lever under. Vilkår som tid, forandring, verden, mening(-sløshed), død, forbundethed, krop, fakticitet, frihed og ensomhed – vilkår som,

hæveder forfatteren, kan bidrage til eller mindske stress.

Løsningerne skal findes i det at acceptere, at der er vilkår, som vi ikke er herre over og derfor heller ikke skal mestre, samtidig med at vi skal udfordre de stressfremkaldende normer, som dominerer livet. Normer om konkurrence som den eneste vej til fremskridt, og fremskridtet som identisk med vækst, hastighedsforøgelse og performance, og frygten for at gå glip af noget (FOMO: fear of missing out).

Det er bestemt ikke en kristen-

fjern forståelsesramme, selvom forfatteren citerer Kierkegaard og Satre stort set lige meget.

Hvis døden er punkum

I en kristen kontekst er det nok så interessant, at døden ses som et definitivt punkum for det moderne menneske. "Vi frygter ikke længere et pinefuldt efterliv, men snarere at vi bliver glemt, når vi dør" s.96 Det betyder, at livet bliver en umulig kamp om at nå mest muligt, flest mulige oplevelser, større bedrifter, stadig mere ambitiøse mål både i arbejdslivet, fritidslivet og privatlivet. Og på grund af det, der kaldes den sociale acceleration, bliver det sværere og sværere at skabe holddepunkter i livet. Parforhold, arbejdssted, fritidsinteresser osv. skiftes ud med accelererende hastighed, med det resultat at vi oplever tab af mening, værdier og i sidste ende tab af os selv som personer.

Vesterager reflekterer ikke nærmere over det kristne håb, men troen på det evige liv og de dødes opstandelse er en åbenlys grund til at træde ud af hamsterhjulet.

Mette Vesterager: Stress og eksistens. 236 sider. 259,95 kr.



Tyrkiske Soner Tufan, danske Ole Sørensen, indiske George Phillip og etiopiske Wahskuma fejrede Norea Mediemiissions 50 års jubilæum i Haderslev sidste weekend.

'Radioaktive' ildsjæle fortæller om grænseløs mission

En tyrker, en etiopier og en inder besøgte Danmark i forbindelse med Norea Mediemiissions jubilæum. Mediearbejdet i deres hjemlande bringer evangeliet ud i områder, hvor mission ellers er utænklig.

Af Bodil Lanting

- Min bror smadrede min næse, da jeg fortalte familien, at jeg var blevet kristen.

Tyrkiske Soner Tufan, som nu er leder af den kristne Shema Media Group, fortæller roligt om sin vanskelige vej fra islam til kristendommen.

- Jeg kommer fra en familie, hvor vi var nominelle muslimer.

Tyrkiske programmer

Radio Shema har fire forskellige sendesteder i Tyrkiet, hvorfra man sender udsendelser på tyrkisk, kurdisk, arabisk og assyrisk.

Der er nu 5 millioner flygtninge i Tyrkiet, og flest muligt skal høre evangeliet på deres eget sprog.

Shema Media Group har gode erfaringer med kristne YouTube videoer, som nu er blevet vist 2 millioner gange. På to år er over 30 personer kommet til tro på Jesus Kristus gennem disse videoer.

Som ung dyrkede jeg taekwondo sammen med en sydkoreaner, og vi blev gode venner. Hjemme hos ham fandt jeg en bibel, som jeg kiggede lidt i.

Skuffet over islam

Da jeg fandt ud af, at det var en kristen bog, lagde jeg den fra. Nu ville jeg lære mere om islam, så jeg læste Koranen tre gange. Men det var ikke nok for mig. Jeg flyttede hen til en radikal muslimsk menighed og gik *all in*. Jeg bad fem gange om dagen og gjorde alt for at blive en god muslim.

Men det lykkedes ikke. Til sidst konkluderede jeg: der er ingen gud her! Der var ingen kærlighed, men derimod en masse had og fordømmelse mod ikke-muslimer. Derfor forlod jeg den muslimske menighed.

Ni måneder til bibellæsning

Så kom jeg ud for en ulykke på en byggeplads. En tunnel faldt sammen over mig, og jeg mistede næsten livet, fordi jeg fik åbent benbrud. Jeg var på hospitalet i 9 måneder. Det gav mig god tid til at læse i Bibelen.

Jeg fik behandling i tre år. En dag så jeg en Jesusfilm, som ender med en invitation til at tage

imod Jesus. Og jeg tænkte: Hvad kan jeg egentlig miste ved at blive kristen? Jeg havde søgt alle steder og studeret alle religioner, og jeg tænkte: jeg har ingenting! Så jeg sagde: Ok, Jesus, jeg vil tro på dig.

Fri som en sommerfugl

Der skete noget inden i mig. Jeg følte frihed og følte mig let som en fugl eller en sommerfugl. Så opsøgte jeg min kristne ven fra Sydkorea igen.

Derefter tog jeg hjem og fortalte min familie, at jeg var blevet kristen. Min storebror reagerede spontant ved at slå mig i hovedet, så jeg brækkede næsen. Min tro gav mange problemer i familien.

Men idag er de fleste af dem kristne. Og min bror, som brækkede min næse, er blevet pastor og forsøger nu at plante en kirke!

Tyrkiet:

- Det er en svær tid for Tyrkiet, og det bliver værre og værre. Der er mange flygtninge, og mange udlændinge bliver smidt ud af landet. Det gælder også kristne, der bliver stemplet som terrorister. Vi håber også at nå Irak og Sy-

rien med vore udsendelser. Flest muligt skal høre budskabet. Lige nu har vi 5 millioner flygtninge i Tyrkiet. Nu kan vi forkynde for dem på deres eget sprog. Ikke mindst YouTube-videoerne når langt ud med ordet.

Der er brug for forbøn, når Guds børn ses som terrorister! Det ser endda ud til at blive endnu mørkere i Tyrkiet. Men vi må huske ordet om at elske vore fjender og bede for dem (Luk. 6,27-29).

For 100 år siden udgjorde de kristne 22 % af Tyrkiets befolkning - det kan ske igen. Men lige nu er der kun 6000 kristne ud af 85.000.000 indbyggere.

Vi sender kristne programmer døgnet rundt til 12.000.000 mennesker. Vi ved ikke, hvor mange, der tager imod evangeliet, men i alle de forskellige husmenigheder i Ankara er der nogle, som er kommet til tro gennem Shema, fortæller Soner Tufan.

Målet er 20 millioner kristne i år 2030!

- Vi ved, at døren til Guds rige ikke kan lukkes og ingen kan ødelægge Kirken. Men når kirken pludselig vokser, kommer der problemer!

Vi har brug for jeres forbøn.

Husk sommerfugle-effekten: Når I beder her, sker der noget et andet sted.

- Vi beder om minimum 20 millioner kristne i 2030!

Vi vil også minde jer om at bede for vores sikkerhed. Der sker mange angreb og overfald mod kirken og de kristne i Tyrkiet. Bed om, at de kristne bliver styrket i troen.

Vi beder også om en bygning til Shema-studiet. Når man bor til leje, kan man hele tiden risikere at bliver smidt ud af ejeren, understregede Soner Tufan under sit seminar i Haderslev sidste søndag.

Indien:

Indiske George Phillip fortæller om det kristne radioarbejde:

- Vi laver programmer på 140 indiske sprog. De kan bare ikke blive sendt fra Indien, men bliver sendt via Trans World Radio fra fire steder i verden, blandt andet Sri Lanka og Centralasien.

Uofficielle kristne

Der er kun 2,3% kristne blandt de 1,35 milliarder indbyggere i Indien.

- Det er ikke forbudt at dele evangeliet, men det er svært at skifte religion. Hvis man vil gøre det officielt, skal man starte processen ved at kontakte de lokale myndigheder. Det kan

Indiske programmer

Der produceres kristne radioprogrammer på 140 indiske sprog. Programmerne kan ikke sendes direkte fra Indien, men bliver via Trans World Radio sendt fra blandt andet Sri Lanka og Centralasien.

Der er kun 2,3 % kristne blandt de 1,35 milliarder indbyggere i Indien.

Mange indere skifter ikke officielt religion, når de bliver kristne. I stedet for at blive registreret som kristen på ID-kortet bliver de døbt i hemmelighed i en lokal husmenighed.

Mange steder i Indien findes "radio-menigheder", hvor folk ikke har en præst, men i stedet samles i hjemmene for at høre de kristne programmer.

give mange problemer, hvis man vil ændre sin religiøse status på ID-kortet.

Vi har mange af de såkaldte udøbte kristne. Men i stedet for at lade sig registrere som konverteret kan man aftale dåb med sin lokale kirke. De rapporterer ikke til myndighederne.

En sovende kæmpe

Regeringen ønsker ikke anden religion end hinduismen i Indien. Folk fra andre religioner bliver kaldt anti-nationale. Hvis nogen forkynder evangeliet offentligt, vil myndighederne holde øje med dem. Man skal passe på ikke at provokere.

Men vi har den fordel, at Indien ikke er lukket for evangeliet. Det er ikke forbudt at prædike eller være kristne. Det negative er, at den indiske kirke ikke bruger denne chance. Det er en "sovende kæmpe".

Kirken kunne let nå hele landet med evangeliet, men der er mange liberale i kirken. Det gælder desværre også mange af præsterne.

Radio-kirker

Vi har sendt kristne radioprogrammer til Indien i 52 år. De sidste 26 år har vi haft nær kontakt med Norea. De hjælper os med at nå de mindre sproggrupper. Det er typisk fattige mennesker, som bor i junglen.

Vi ved ikke hvor mange, der hører programmerne. Der er mange analfabeter. Nogle steder er der ingen kirker, men vi sender programmer, som folk hører i det, vi kalder "Radio Homes". Det er husmenigheder, hvor de hører forkyndelsen via vores mediaplayers, der forsynet med et memory card.

Rebellen Naman blev kristen

Norea har sponsoreret hjælp til udsendelser på mundari-sproget. Mundarierne er en undertrykt gruppe på 1 mio. mennesker, som er kendt for at angribe politi og for at stjæle fra andre. De har ingen elektricitet, og de kan ikke bruge radio. Men vi har installeret højtalere på nogle af husene, så radioprogrammerne når frem til folk i hundreder af landsbyer.

Til en påskegudstjeneste for omkring 10 år siden kom en mundari-mand med et gevær pludselig ind i en kirke. Manden var Naman, en af rebellerne, som havde hørt de kristne programmer ude i junglen. Nu kom han til præsten og bad om at blive døbt! Alle var bange for rebelgruppen, og endnu mere for Naman, som var en af lederne. Men nu var han kommet til tro på Jesus.

- Jeg vil overgive mig til politiet, men først vil jeg døbes, sagde Naman.

Præsten forklarede, at Naman først skulle have undervisning i en dåbsklasse. Det gjorde Naman.

Men før han nåede at melde sig selv til politiet, blev Naman skudt af sin tidligere gruppe. Måske ikke fordi han blev kristen, men fordi rebellerne frygtede og hadede myndighederne, slutter George Phillip.



- Radioen når selv den fjerneste landsby, sagde Wakshuma Terefe. Han fortalte under Noreas jubilæum meget engageret om arbejdet med at sende kristne programmer på 8 større etiopiske sprog.

Etiopien:

Lederen af mediearbejdet *Yemisrach Dimts*, Wakshuma Terefe, indledte sit seminar under Noreas jubilæum med at pege på den rivende samfundsudvikling.

Han var selv det 4. barn i familien og havde 6 brødre og to søstre. Hans far døde, da Wakshuma var helt lille, og familien levede i ekstrem fattigdom. Kommunikationsafdelingen på den lutherske kirkes præsteseminarium har lavet en kort video om Wakshumas liv. Her fortæller han om afskeden med sin mor, da han skulle flytte hjemmefra for at gå i 7. klasse i en større by.

I flere år levede drengen en slavetilværelse, hvor han knoklede for en lokal familie fra morgen til aften og måtte læse om natten. Han levede af tørre injerrapandekager og sov sammen med familiens køer og høns.

- Jeg råbte til Gud om hjælp, fortæller Wakshuma.

Hjælpen kom i form af en indisk kvinde, som underviste ham i matematik. Hos den indiske familie fik han både god mad, pænt tøj og lommepege.

- Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Gud passede på mig, understreger Wakshuma, som efter gymnasieskolen læste engelsk, historie og forandringsledelse.

Evangeliets Stemme

Det kristne radioarbejde, Evangeliets Stemme (YD) i Etiopien

Etiopiske programmer

Der er over 110 millioner indbyggere i Etiopien, og de taler over 80 forskellige sprog.

Evangeliets Stemme sender udsendelser på otte af de større sprog. Også nabolandet Eritrea, hvor kristne oplever streng forfølgelse, kan høre kristne programmer fra Addis. På sproget tigirinya sender man blandt andet bibelundervisningen "Vejen gennem Bibelen".

Der må ikke sendes programmer direkte fra Etiopien. Derfor bliver de færdige programmer sendt ud af landet og transmitteret tilbage.

startede i 1933. Denne radio var den eneste i landet indtil 1981 og har som motto: "Forkynd Kristus til hans verden".

I 1963 holdt den daværende kejser, Haile Selassie, indvielsestalen for YDs nye stærke kanal, som Trans World Radio og Mekane Yesus kirken samarbejdede om. Der var udsendelser på mange sprog, men arbejdet stoppede med revolutionen.

Haile Selassie blev fjernet, og i perioden 1974-1991 var der et undertrykkende kommunistisk regime i Etiopien. Radioen blev konfiskeret, og mange kristne blev tortureret, fængslet og dræbt, især under "Den Røde Terror" i 1980'erne. De kristnes ejendele og mange kristne institutioner blev beslaglagt.

Også Wakshuma blev fængslet og tortureret på grund af sin kristne tro.

I 1994 kom et nyt regime til (EPRDF). Det betød religionsfrihed, men trossamfundene måtte ikke eje medier. Der er stadig hverken kristne eller muslimske medier i Etiopien. I mange år har muslimerne hævdet, at de udgør flertallet af befolkningen. Det er ikke tilfældet ifølge flere folketællinger, men for at undgå ballade må ingen af de religiøse grupper drive medier.

- Der findes nu 14 FM-stationer i Addis Abeba, men de er alle kommercielle. Der er også nogle satellit-tv kanaler fra udlandet.

I 1992 kom YD tilbage til Addis, og radioarbejdet foregår i samarbejde med især skandinaviske partnere.

Frugt af arbejdet

- Vi har fået feedback fra 200.000 lyttere, og vi ved, at 9.138 har taget imod Kristus, og at 372 kirker er blevet plantet som frugt af arbejdet. Vi ved også, at 15.000 er kommet tilbage til Kristus efter at have levet uden ham - og 12.000 har skrevet, at deres liv er blevet forandret positivt.

Som noget nyt har vi besøgt en landsby, og mændene lavede mad til alle. Det var noget helt specielt. 12 mennesker tog imod Kristus, og en af farmerne gav land, så der kan bygges en kirke på stedet, slutter Wakshuma Terefe.



Radiojournalist Leon ses her foran det nye radiohus, som snart er færdigt. Endnu mangler radiomasten. Som man kan se er jordbunden meget tør og hård i denne landsdel, indtil regntiden kommer.

Udfordringen støtter udsatte kristne med nyt radiohus

Den kristne radio i Maroua ligger i l'Extreme Nord i Cameroun, hvor op mod 200.000 kristne er blevet fordrevet af voldelige islamister.

Af Henri Nissen

Hvis du læste min bagsmækklumme i sidste uge, vil du vide, at storbyen Maroua i Cameroun er en vigtig by i kampen mellem voldelig islamisme og fredelig kristendom.

Som nævnt er op imod 200.000 afrikanere blevet fordrevet fra grænseområderne til Nigeria.

Det er sket gennem de seneste 6 år, fordi den islamistiske bevægelse Boko Haram har overfaldet og dræbt flere tusinde kristne i landsbyerne.

Men myndighederne sætter hårdt ind for at udrydde terrorbevægelsen, der også har foretaget flere selvmords-bombesprængninger i storbyen Maroua - bl.a. på markedet, et diskotek, en værtshusgade, hvor mange mennesker er dræbt.

I byen har en gruppe kristne fra forskellige kirker oprettet en radio med støtte fra Udfordringen.

Og radioen har allerede mange lyttere, også ude i den røde zone i grænseområderne.

Nødråb fra kvinde

- En dag var der en kvinde,



- Vi fik et nødråb fra en kvinde, da Boko Haram overfaldt deres landsby og dræbte folk, fortæller Leon til Udfordringen.

der ringede midt i vores direkte program og råbte, at de netop da i landsbyen blev overfaldet af terroristerne. Og at mennesker blev dræbt, fortæller Leon, der er en af de energiske radiofolk.

- Vi må ikke bringe den slags i radioen for myndighederne, fordi de ikke ønsker, at det skaber panik. Men vi kunne ikke nå at afbryde kvinden, siger Leon.

En radio, som Udfordringen også har kontakt til længere syd på i landet, fik også et uventet opkaldt midt i en udsendelse, hvor lytterne kunne ringe ind og

sende hilsner. Pludselig ringede en mand og råbte en hilsen til - Boko Haram, den forbudte terrororganisation.

Myndighederne lukkede herefter radioen i tre måneder, så radiofolkene er meget varsomme.

Direkte programmer, hvor lytterne ringer ind fra deres mobiltelefoner, er de mest populære.

De kristne radioer har ofte programmer, hvor lytterne fortæller om deres sygdomme og problemer. Herefter beder man i studiet for lytteren - og ofte sker der mirakler. Dette har naturligvis en tiltrækkende virkning på muslimer, men også på mennesker, som har mistet troen på de gamle kirker på grund af korruption og magtmisbrug.

Radioen i Maroua lejede sig først ind i et hus, men ejeren hævdede huslejen alt for meget og satte til sidst radioen ud.

Nu har radiofolkene med støtte fra Udfordringen og fra egne gaver bygget et nyt radiohus.

Gaver til arbejdet kan gives gennem Missionsfonden konto 9570-0006 139450 eller MobilePay 81558. - Husk at skrive projekt '5984 Udfordringens Radio-mission i Afrika'.



Udsendelserne produceres ofte af frivillige med enkelt udstyr.

Debat

Efterfølger af Jesus?

I Udfordringens uge 4 og 6 er der en kronik og et synspunkt, som nærmest er desperat aktuell, fordi vi skal have mange flere med i himlen. Jesus Kristus var seriøs. Derfor bør vi tage Jesus og hans ord seriøst. Ja, det er ufatteligt, Jesus tager os alvorligt og kalder os til efterfølgelse. I Matt. 4, 19 siger Jesus: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere." På Pinsedagen forvandlede Gud ved sin Helligånd både disciplene og ca. 3000 andre, 'der i frygt havde holdt sig inde bag lukkede døre.' - Vi skal ikke frygte og ikke altid sammenligne os med dét disciplene sagde og gjorde før Pinsedagen. Vi skal heller ikke se på hinanden eller andre. Vi skal se på Jesus. Han kan forvandle alt. Gud udruster med Helligånden dengang og nu, men det er Jesus, der gør mirakler! Mennesker blev frelst! Det største mirakel, der kan ske. Ca. 3.000 mennesker på Pinsedagen, Ap. G. 2,41, hvor Peter og de elleve frimodigt trådte frem og blev menneskefiskere, og i Ap. G. 4, 4 blev tallet gennem efterfølgelse ca. 5.000 'mænd'.

Efter det vi ved, brugte Jesus slet ikke ordet 'kristne', for i Ap. G. 11, 26 står der: "Det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne." Det er en stor ære, at Gud ved ordet og Helligånden kalder os til at være efterfølgere af Jesus, der udmærket ved, at vi intet kan uden Ham. Men, når Jesus kalder os til efterfølgelse, så udruster Han os også! Moralen i Matt. 4,19 - er det mon den: Er jeg menneskefisker - så er det fordi, jeg følger efter Jesus? Er jeg ikke menneskefisker - er det så fordi, jeg ikke følger efter Jesus, men efter noget andet?

JOHANNES KIRK SØNDERGAARD,
ENEBÆRPARKEN 146,
6000 KOLDING

Jeg beder ...

Da jeg hørte, at kronprinsesse Mary havde sagt ja til at være protektor for bøsser og lesbiske m.v. ved en pride i 2021, blev jeg først meget overrasket og dernæst meget bedrøvet.

Jeg besluttede at begynde at bede. Jesus siger: "Bed, så skal der gives jer". Han har al magt i Himlen og på jorden, og når vi beder efter hans vilje, hører han os. Min bøn er, at kronprinsesse Mary IKKE bliver protektor i 2021.

KIRSTEN CHRISTENSEN
FRISVADVEJ 91
6800 VARDE

Blændende skønhed eller naturlighed?

Der er så mange meget smukke kvinder i film, TV og uge- og modeblade. Et er film, noget andet er virkeligheden! Praksis er, at det stort set altid er udvalgte, meget smukke kvinder, man ser i medierne. Der er også dygtige og skønne kvinder, men valget af det ekstra billedskønne giver problemer. Utallige unge piger er slet ikke klar over, at de er dejlige, som de er!

Nogle prøver at sulte sig, får lavet kunstige operationer, lader sig fylde med silikone og andet med de risikoelementer, der er i det. Alskens usund kosmetik med parabener og lignende. Dyrt modetøj. Alt dette for at være atraværdige, de vil ligne andre, hvorfor det?

Udseende er ikke det vigtigste. Hvad er den smukkeste kvinde, hvis hun ikke er fornuftig, omsorgsfuld, omgængelig, økonomisk bevidst, hjælpsom, betænkeligt og kærlig, er huslig og kan lave mad, ansvarlig og venlig, naturlig, ikke er sladderagtig og hviler i sig selv, i stedet for i det ydre. Piger/kvinder, der har disse fantastiske egenskaber, får en mand, dette uanset om de er lidt tykke, har fregner, er hjulbenede eller har kalveknæ og bumser!

Naturlighed forsvinder ikke under en bruser, den er ægte og vidunderlig. Ægthed er et stort plus! Skønhed uden andet er tomhed!

All min pris går til de naturlige kvinder, jeg glædes ved at møde dem. Hver tredje danske pige har på et tidspunkt været selvmordstruet, det kan dokumenteres på nettet. Så dårligt ser de danske piger og kvinder ikke ud! Kvinder og mænd der hviler i sig selv er dejlige, ægte og vidunderlige at omgås!

Mænd er ikke altid så pyntesygge, men kan dog være det. Der er mere pral af deres mandighed, styrke og kunnen. Men her er det også mere vigtigt med ærlighed og naturlighed. Der er ikke mange kvinder, der er stolte over en pralerøv, eller skørtejæger, sådant er ikke holdbart. Trofasthed, ærlighed, respekt, hjælpsomhed, ansvarlighed over for hende og børn, samt andre er det bedste grundlag for et godt forhold og liv.

Er det i grunden ikke det, vi alle ønsker?

(Forkortet, red.)

ALLAN FISKER,
GUDRUNSVEJ 74, 5. MF.
8220 BRABRAND

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. Max 200 ord. Udfordringen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk

Er avisen udeblevet?

Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte kontaktformularen på hjemmesiden under 'Kontakt Udfordringen'.

Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe til kontoret mandag-fredag kl. 10 - 15.



Møder & Arrangementer



Velkommen i PERLEPORTEN

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre
til Helligåndens aften

HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00

Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30

Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse
Forbøn for frelse - Åndsdaab og syges helbredelse



Møder i Pinsekirken Nyt Håb



Søndag d. 9/2 kl. 10:30

Matthew Hora

Mission for Nation



Søndag d. 16/2 kl. 10:30

Mattias Lekardel

Helbredelse, profeti, tegn og undere

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10:30,
Bedemøde onsdag 19:30, Ungdomsmøde torsdag 19:30

ALLE mandage i januar, februar og marts kl. 19:00:
Johny Noer: Fortsat gennemgang af Åbenbaringsbogen

Kommende møder:

Søndag 23/2: Apam Muivah: Prædikant fra Nagaland - Indien

Pinsekirken NYT HÅB

Tlf. 7697 7000 | Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre | www.nyt-haab.dk

Bedstefar i 1. verdenskrig

Med tro, håb og kærlighed gennem krigen.

Foredrag af Henri Nissen om hans bedstefar Jes.
Søndag den 16. februar kl. 14. Med billeder.
Café Morgenstjernen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.
Kaffe og kage kan købes i caféen. Der er fri adgang.



Bogsalg

www.kristentbogcenter.dk

Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

Find diskret en kristen ven

Annoncér under billetmærke.

Svar sendes til Udfordringen, som videresender den uåbnede kuvert til dig. Svar på mail, er også muligt.

Fuld diskretion

Bogsalg

LIVSFORVANDLENDE
BØGER FRA
UDFORDRINGENS WEBSHOP

Bestil på Hosianna.dk



Bestil på hosianna.dk eller tlf. 7456 2202

Bed for Danmark!

Der er nu fælles kristne bedegrupper i alle de grønne kommuner. Opret eller tilslut dig en gruppe, der beder jævnlige for din kommune og Danmark!
-Tilmeld dig på forbedere@udfordringen.dk

Bedeemner i denne uge:

Bed for forfulgte kristne.
Bed for din by og kommune.
Bed om beskyttelse for kirker og kristne institutioner.
Bed imod de onde kræfter.
Bed imod tiltag fra regeringen, som begrænser tros- og åndsfrihed.



"Hvis mit folk ydmyger sig i bøn, søger mig og vender sig fra deres onde handlinger, da vil jeg høre deres bøn i Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land."
2. Krøn. bog 7,14

Find bedeemner i avisen! Bed selv eller med andre!

Løs ugens kryds og tværs - og vind et gavekort!

Træn hjernecellerne - og vind måske et gavekort!

Vinder i kryds & tværs uge 5:

Sanna Jensen
Skærskovvænget 15
Funder Kirkeby
8600 Silkeborg

Kodeord: vinterasters

Du kan også vinde, hvis du finder kodeordet i denne uge, ved at sammensætte de bogstaver, der står i felterne med tal.

Skriv kodeordet og send det sammen med dit navn og din adresse til mail@udfordringen.dk eller til Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld.

Kodeordet skal være Udfordringen i hænde senest **onsdag den 19.2.2020**.

Obs! Du kan IKKE benytte den portofri kupon til at indsende koden.

Blandt de indsendte løsninger trækkes hver uge lod om et gavekort på 150 kr. til Hosianna.dk, vælg mellem bøger, cd'er og film.

Kryds og tværsen leveres af bureauet Kehlet Aps, Varde.
God fornøjelse!

Find flere end 1.000 varer på Hosianna.dk
Bøger, film, musik, m.m.
Abonnenter får 5 pct. rabat.

Illustrations:
- Top left: A man in a top hat and yellow vest riding a horse, with a 'BANG' explosion.
- Top right: A man in a blue suit laughing with money falling around him.
- Bottom left: A young boy with freckles holding a large spoon and a fork.

Grid Content:
 - Row 1: JAKKER, IND-TAGES (1), FIKSER, DOMSTOL, UDRÅB, MILITÆR-STOF, NEGL, SKIBE, DYRET
 - Row 2: DYRE-UNGER
 - Row 3: GIFT, DYRET (2), TUMLEDE
 - Row 4: LANGSOM, SKRÆNT, Ø
 - Row 5: FLOD, MØNT, FINDES
 - Row 6: SMYKKEMATERIALE, SKÆV, SLED BEGÆVELSE, VULKAN, HAVE
 - Row 7: BOLDSPIL, STYRE, PYNT, MÅLER, PUKLE
 - Row 8: DRIK, VIRKE, SVAR, BABY-LEGETØJ, KEJSER, AVIS, VÆKST
 - Row 9: VIKING, 3, SPISE, LEVN
 - Row 10: FRYSE, TONE, Ø, TALORD, INSTRUMENT, RYGE, LØFTE, SYGDOM, GLAMME, NØGEN
 - Row 11: Dyr, DIGT, LISTEDE, MASSE, 4
 - Row 12: 5, MUNDTLIG SANGE, ARTIKEL, JEG, VAND, DEL AF RIGET
 - Row 13: VÆSEN, DOVEN, PADLE, CELLE-SYRE, LIGE, STRAM
 - Row 14: GALE, REGINA, MÅL, DRIK, SPISE, AUD-HUMBLA
 - Row 15: FORRETNING, AVIND, INDRE BY I KBH., 6, TYSK BY, KRAM
 - Row 16: KOMMANDERE, 7, FODTØJ, IDET, VÆRN, METAL
 - Row 17: RØRE, DRENG, SKIMTER, 8, SKÅRET, FJELDSIDE, PART, FURE, STEDORD, STJÆLE
 - Row 18: VÆGTENHED, DRENG, TALJE, DANS, FORSTÅ, SMÅ SLAG, GIVE
 - Row 19: ATTER, RÆKKE, FØLER, SPISE, AMORINEN, NORGE, DISCIPLIN
 - Row 20: UDLÆNDINGE, 9, KANT, SPILLE, PUDSEDE, VRED
 - Row 21: GRÆSK TEGN, LINJE, 10, VIRKELIG, ANTAL, GRINE, VISNE
 - Row 22: SOLGUD, DRENG, NEM, PARAT, FØRSTE KVINDE, BESIDDE
 - Row 23: KLOVN, 11, TRÆNE, GUDINDE
 - Row 24: BALTER, BLIVENDE, VOKAL, IKKE, EFTER Q
 - Row 25: TONE, DE UNGE, 12



Giv et abonnement i gave!

Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe!
- Med den trykte avis har man også adgang til alle artikler på nettet.

Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.



Sådan kommer du i gang

Inspireret af Sunday Adelaya, som er leder af Europas største menighed, viser Peter D. Hansen trin for trin, hvordan man kan blive afklaret om sit kald til tjeneste.

Af Peter D. Hansen

Mange kristne spilder deres liv, fordi de venter på, at Gud skal tale til dem på en helt overnaturlig måde. Om ikke gennem en brændende tornebusk, så gennem en profet, der udpeger dem på et kristent møde. Men du behøver slet ikke Guds overnaturlige direkte tale for at starte din tjeneste.

Her er de trin, du kan gennemgå for at komme ud i dit kald.

1 Hvis du er født på ny og har Helligånden, så virker Gud allerede i dine tanker. Hvis der er et eller andet problem i dine omgivelser, som du tænker meget på, så kunne det måske være det, der er dit emne. Hvis du fx har en nød for en bestemt gruppe svage mennesker. Det er blot et eksempel, men det kunne være alt muligt andet. Find ud af, hvad Bibelen siger om dit emne. Bibelen siger, det er helt fint at hjælpe svage mennesker. Så er det ok, gå videre til trin 2.

2 Find ud af, hvorfor du har valgt dit emne. Bibelen taler om at ransage sit hjerte. Hvis



Når du har fundet dit emne, så brug tid og energi på at undersøge alt det, du kan, omkring det. Søg på internettet, find bøger om emnet osv.

dit emne fx er at hjælpe en bestemt gruppe svage mennesker, hvorfor vil du så gøre det? Er det fordi du gerne selv vil fremstå som god? Er det fordi du vil fremhæve dig selv på andres bekostning? Er det fordi du skal vise, at du kan gøre det bedre end andre? Gud hader stolthed. Uha, mange ting kan komme frem, når man ransager sit hjerte. Her må man tænke på, at hvis man har svagheder og karakterbrister, som man ikke arbejder med, og man kommer ud i sin tjeneste, så vil disse svag-

heder og karakterbrister før eller siden få ens tjeneste til at falde sammen med et brag. Mennesker vil blive sårede og sure, og du vil miste alt det, du har brugt dit liv på at bygge op. Du vil sidde alene tilbage, desillusioneret og bitter. Det er ikke noget, du ønsker.

Men på den anden side forlanger Gud heller ikke, at du skal være perfekt, når du går i gang. Gud har skabt dig, og han kender udmærket alle dine tilbøjeligheder og tendenser. Gud ser dig som

perfekt, når blot du ydmygt er villig til at arbejde med dine svagheder og karakterbrister. Find nogle andre kristne, som du er tryk ved, og tal med dem om dine svagheder og karakterbrister. Lav en plan for, hvordan du kan arbejde med dem. Bibelen er fyldt med eksempler på, at Gud brugte mennesker, der ikke var perfekte. Det er faktisk kun Jesus, som er perfekt. Svagheder er kun et problem, hvis du lader som om, de ikke er der.

3 Nu har du fundet dit emne. Lad som om, du ikke kender Gud, og brug alt din energi på at studere og undersøge alt omkring emnet. Gør som en ikke-kristen ville have gjort. Find alle de bøger og biografier, du kan få fat på, og søg på internettet og youtube. Der er sikkert andre, der har gjort noget lignende før, og du ønsker ikke at begå de samme fejl som dem. Mange kristne er utroligt dovne, og de tror, de bare skal sidde tilbagelænet og bede, og så skal Gud helt overnaturligt åbenbare alting for dem. Men Gud har givet dig en hjerne, og han gør ikke noget, som du selv kunne have gjort, hvis du arbejdede lidt for det.

4 Nu ved du mange ting om dit emne. Prøv lidt at glemme alt det du har undersøgt, og gå ind i bøn og evt. faste og søg Gud for, hvordan du skal gribe det an. Søg Gud af et oprigtigt hjerte. Spørg Gud, hvem du skal samarbejde med, når du starter tjenesten.

5 Nu er dit emne blevet til dit kald, og du går i gang med dit kald. Nogle af dine kristne venner vil måske komme og sige, at du skal holde op med det, du gør. Det gør de, fordi de er bange for, at du skal forandre dig, i forhold til sådan som de kender dig, eller fordi de er misundelige på dig. De bruger alle mulige religiøse argumenter og manipulerer med Bibelen for at prøve at stoppe dig.

Forestil dig et billede, hvor du svømmer i en swimmingpool. Dine kristne venner kommer og siger, at det er farligt at hoppe i poolen, for der er ikke noget vand i den. Men det er for sent, for du svømmer allerede i vandet og mærker vandet på kroppen. Så de kan ikke overbevise dig om, at der intet vand er i poolen. Det er for sent. De kan ikke stoppe dig.



Civilingeniør Peter D. Hansen har skrevet en guide som hjælp til at finde sit kald.

6 Du virker i dit kald og møder modstand af forskellig art. Den mængde modstand, du møder, er ingen indikation for, hvor meget du er i Guds plan, eller hvor godt Gud synes om dig. Så lad være med at prale med, at du har en masse modstand. Nogle oplever meget modstand og andre ikke så meget. Men uanset hvor meget modstand du møder, vil Gud altid være med dig og føre dig igennem. Lad være med at miste modet på grund af modstand. Modstand og udfordringer er en del af livet. Bare hold dig tæt til Gud, så kan intet standse dig.

7 Det eneste konstante i livet er forandring. Gud virker i sæsoner. Hvis ikke du selv stræber efter forandring, så bliver Gud på et tidspunkt nødt til at tvinge dig til forandring. Så er det bedre selv at gå efter forandring, så Gud ikke på et tidspunkt uventet flytter dig ud af den sammenhæng, du er i.

Erhverv

REALKREDITRÅDGIVNING

GRATIS CHECK AF ✓REALKREDITLÅN ✓NEDSPARING (udnyt friværdien) ✓PENSION

Har du det rigtige realkreditlån i forhold til din livssituation? Betaler du for meget?

Frigør friværdien, mens du kan, og realiser dine drømme!

Ring eller skriv til mig for en uforpligtende snak.

Torben Cilwik Andersen, Realkreditrådgiver

RealRåd A/S

T: 2498 5151. M: ta@realraad.dk



Stillinger

Er du...

VESTERMARSKIRKENS
NYE UNGDOMSPRÆST?

Kig ind forbi vestermarkskirken.dk og læs det fulde stillingsopslag. Samtidig kan du tjekke vores kirke lidt ud...

Vestermarkskirken
...Sammen på vej

Genbrugsbyg.dk
Salg af brugte byggematerialer 20 62 81 58

Sådan kan DU være med til at støtte Udfordringens vigtige tjeneste

Giv gaver med skattefradrag via Missionsfonden på konto 9570 - 0006 139450.

– Skriv hvilket projekt, du vil støtte:

Projekt 5127 - Avisen Udfordringen / Projekt 6125 - Café Missionen

Projekt 5984 - Radiomission i Afrika

Projekt 6133 - Bibelsk Arkæologi og Research

Obs! Missionsfonden er også godkendt til at modtage testamentariske gaver uden arveafgift. Kontakt Udfordringen eller Missionsfonden på tlf. 471 74040 eller via e-mail på adressen: mfond@mail.dk

Tak for din nødvendige forbøn for medarbejderne i disse projekter!



Vær med til at sikre Udfordringen.

AXELTEK
Industri Elektronik

Reparation af frekvensomformere og Cnc-drev

Nørresundby 25 21 31 67

Udvalgte tv-programmer om tro / Kristne TV-kanaler

Radio

DR 2

Søndag 9/2
14:00 Gudstjeneste fra Vium kirke ved Viborg

Søndag Septuagesima, Vium nord for Silkeborg med sognepræst i Thorning, Jørgen Løvstad. Vium kirke er en middelalderkirke i kvadresten med et tilbygget tårn fra 1400-tallet. Kirkerummet har hvælv dekoreret med kalkmalerier fra 1500-tallet. Vium vil nok være landskendt, fordi Sten Steensen Blicher blev født i Vium præstegård den 11. oktober 1782. Salmer: Du gav mig o Herre DDS 728, Vi rækker vore hænder frem DDS 367, Guds nåde er en vintergæk 100salm 826, Menneske din egen magt DDS 370. Sendes også lørdag d. 15.02. kl. 8.30.

Mandag 10/2
08:30 Guddommelig Sex - Regler og synd (1:4)

Sex og religion. Mange vil nok mene, at det er to uforenelige størrelser. Men religionerne har til alle tider haft holdninger til sex. På Trudsholm Gods har DRK samlet den seksuelt uerfarne muslimske kvinde, det indre missionske par, katolikkerne, den kristne kvindebedærer og det spirituelle par til en snak om, hvad religion betyder for netop deres sexliv.

Tirsdag 11/2
08:30 Guddommelig Sex - Fristelser (2:4)

Onsdag 12/2
08:30 Guddommelig Sex - Køn og lyst (3:4)

Torsdag 13/2
08:30 Guddommelig Sex - Sex med sig selv og Cølibat (4:4)

Fredag 14/2
08:30 Adam & Eva: Utro eller ej? Dansk reportage fra 2018

Er vores moderne verden blevet et frisindets paradys på jord, eller har vi helt glemt vores kristne moralske kompas? Det skal debattørerne Adam Holm og Eva Selsing diskutere, når de bevæger sig gennem det danske land for at møde virkelighedens moralske dilemmaer.

Lørdag 15/2
18:40 Før Søndagen

I "Før søndagen" fortolker kendte danskere og DR's ensembler den danske salmeskat i ord og musik - én salme ad gangen. I aften tager komponist og forfatter Sigurd Barret fat på salmen "Se, vi går op til Jerusalem".

Søndag 16/2
14:00 Gudstjeneste fra Folding kirke ved Vejen

Søndag Seksagesima, Folding ved Kongeåen. Det er i år 100 år siden, sønderjyderne stemte, om



Mandag til torsdag kl. 8.30 genudsender DR 2 programserien 'Guddommelig Sex' fra 2014, hvor bl.a. Maria og Jim Pfrogner fra Indre Mission deltager. Maria er musikerterapeut og Jim er ungdomskonsulent i IMU.

de skulle være en del af Danmark eller forblive tyske. Fra 1864 til 1920 delte Kongeåen befolkningen. Den 10. februar resulterede en afstemning i, at grænsen flyttede til der, hvor den ligger nu. Genforeningen fejres med en lang række arrangementer. Koordinator Simon Faber og sognepræst Signe von Oettingen, Ribe domkirke, fortæller om deres engagement. Salmerne: Lover den Herre, DDS 2, Himlene, Herre, fortælle din ære, DDS 392, Guds rige lignes ved et frø, DDS 156, Et Hus at komme til, Kirkesangbogen 881, Nu takker alle Gud DDS 11.

Morgenandagten

Du kan se og høre den direkte radiotransmission af Morgenandagten fra Domkirken i København på DR 2. Sendes alle dage fra mandag til lørdag kl. 8.05.

GOD TV

Tlf. 98 90 91 50

Email: info.scandinavia@god.tv

GOD TV kan ses overalt. Download en app til iPhone, iPad eller Android eller se www.god.tv, hvor der findes 20 web kanaler 24/7. GOD Channel kan også ses 24/7 via parabol: ASTRA 4A 5° Ø Frekvens: 11.996 GHz, Polarisation: H, Symbol Rate: 27.500 Symbol/s: FEC: 3/4. Kan også modtages fra Hotbird 13° øst og Eurobird 28,5° øst. Indgår i TV-pakken hos MoreTV. Findes i mange bredbånds- og kabelnet.

KKR/TV i DK

Se kristent tv døgnet rundt her:
 1. I hele landet på dit tv med en KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.dk / seerklubben@kkrtv.dk eller tlf/sms: 35 31 00 57.
 2. I hovedstadsområdet med stue-, tag- eller fællesantenne (DVB-T2) hele døgnet.
 3. På computer, tablet eller mobil: www.kkr.dk
 Programoversigt på: kkr.dk

Aalborg Kristne TV

Riikimækivej 6, 9200 Aalborg SV
 Tlf. 41 29 14 05 - AKTV.dk

Udsendelserne kan ses på AKTV's hjemmeside: AKTV.dk

UCB TV / Radio

Postbox 92, 2720 Kastrup

Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk

Sender på Kanal 10 Norge, satellit THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 - 18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.

UCB Radio:

UCB/NewFM: FM 103,4

Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00

Radio Rhema: FM 106,3

Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00

Lørdage kl. 06:00 - 11:00

Mandag kl. 13:00 - 17:00

UCB's har været nødt til at skifte server. Indtil de forskellige directories bliver opdateret, (gælder også APP til Iphone og Androi) kan man lytte via UCB.dk/lyt eller direkte på serveren i Frankfurt: https://s2.radio.co/s6f04f551c/listen

LifeStyleTV

Sender døgnet rundt på Thor satellitten (1° vest). Der sendes på dansk, svensk, norsk og engelsk. Det danske program Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 18.30, Tirsdag kl. 10.30. www.lifestyletv.dk

Sat 7

Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 1° vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hotbird 3, 13° øst. Sender kristent tv på arabisk 24 timer i døgnet. Programoversigt: www.sat7.org

Airport UCB TV

Sender på regionale digitale net
 www.ucb.dk/ucbtv.htm

Hovedstaden (Airport TV)

Mandag 07.30-08.00, torsdag 05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, søndag 15.30-16.00

Revelation

Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 grader E= øst. Engelsk kanal. Undervisning / forbøn for syge. Ekstra parabol muligvis nødvendig. Program og teknisk support: www.revelationtv.com

Andre kanaler

På Thor 1° vest:

Vision Norge, Gospel Channel
 Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8.

På Astra 1 19,2° øst: Bibel TV Fr. 10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6.

Astra 2 28,5° øst:

TBN Europe Revelation

Tysksprogede TV-Kanaler

Tysksprogede TV-Kanaler med satellitmodtagelse: Canal Digital: Via Astra modtages bibeltv.de og hopechannel.de / Udsendes fra stationer nær Hamborg: Hopchannel.de: Tirsdage kl. 21.15 - 22.00: 5 personers bibelkredsamtale under mottoet Die Bibel-Das Leben, produceret af den tyske Adventistkirke.

Bibeltv.de: Tirsdage kl. 22.00 - 22.30: ICEJ - Faszination Israel med Gottfried Buhler

Web-tv

GOD TV: www.god.tv

DKNET.TV www.dknet.tv

MoreTV

TV-udbyderen MoreTV tilbyder i deres grundpakke de to kristne tv-kanaler GOD TV og SBN (Sonlife Broadcasting Network). Se mere på www.moretv.dk

Søndag 9/2

09.05 Tidsånd

Værter: Christoffer Emil Bruun og Paula Larrain. (Sendes også mandag 11.03, 21.03 og lørdag 19.03).

10.03 Gudstjeneste på P1
 Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa, Haderslev stift.

Festgudstjeneste i anledning af 100 året for genforeningen.

Prædikant: Biskop Marianne Christiansen. Salmer:

754: "Se, nu stiger solen".

613: "Herre, du vandrer forsoningens vej".

"Vi bygger broen over grænser".

www.dr.dk/tro

11.03 Tal til mig - med Iben Maria Zeuthen

(Sendes også torsdag 11.03, 21.03 og lørdag 6.03).

Søndag 16/2

09.05 Tidsånd

10.03 Gudstjeneste på P1
 Vor Frelses Kirke, Esbjerg. Ribe i stift. Seksagesima.

Prædikant: Trine Villumsen.

Salmer:

7: "Herre Gud! Dit dyre navn og ære"

720: "Som året går"

557: "Her vil ties, her vil bies"

31: "Til himlene rækker"

Transmission: Anders Laugesen.

11.03 Tal til mig - med Iben Maria Zeuthen

Morgenandagten

Morgenandagten fra Domkirken i København sendes alle dage på P2 fra mandag til lørdag kl. 8.05.

Ta' en uge på Mariager Højskole

Fordyb dig i et emne med et kortkursus på Mariager Højskole. Mød nye mennesker mens du nyder god mad, kultur, natur, sport, fitness og sauna.

+ ALPHAKURSUS PÅ HØJSKOLE 15. - 21. MARTS

Få en intro til den kristne tro med gruppesamtaler, madlavning og sang. Alphaledere og præster fra både folkekirker og frikirker medvirker.

+ DIN PERSONLIGHEDSTYPE 29. MARTS - 4. APRIL

Lær igennem workshops og coachsamtaler hvordan din personlighedstype (Myers-Briggs) påvirker din livsstil, dine valg og dit arbejde.

+ GALATERBREVET 3. - 9. MAJ

Gennemgå et af Det nye Testaments mest centrale bøger med den inspirerende præst og bibellærer Jogvan Zachariasen (Livdin, Færøerne).

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ
www.mariager-hojskole.dk/kortkurser

Kristen lokalradio

Nordsjællands Kristne Radio & Radio KUR

Egen antenne: FM 92,8 MHz
 Stofa net: 96,8 MHz
 Netradio og podcast
 Radop KUR (Kristen Ungdomsradio): Sender via egen YouTube kanal og via Facebook
 www.nkradio.dk

Københavns nærradio

90,4 MHz - 89,6 MHz - Netradio
 www.knr.dk

København Rhema Radio

Morgen FM 106,3 sendetid 6-10
 Aften FM 103,4 flere sendetider fra 20-24. Internetradio 24 timer i døgnet: Søg på UCBMEDIA.dk
 WEB-RADIO www.ucbmedia.dk

Kristen Lokalradio, Århus

98,7 MHz/Kabel: 98,8 MHz Stofa, 96,5 MHz TDC / www.norea.in

Norea Radio Danmark

Webradio - http://norea.dk

Radio Ådalen

Egen antenne: 96,4-107,1 MHz
 Fællesantenne: Skjern 92,7 MHz, Videbæk 103 MHz samt netradio: www.radio-aadalen.dk

Oplysninger om kristen lokalradio kan sendes til: redaktion@udfordringen.dk

MUSIC TJEK



Up-beat "Rend"-musik til børn

Rend Co. Kids' album "Sparkle. Pop. Rampage" lægger ud med nummeret "Feels Good (Upbeat Song)", som sætter tonen for albummet meget godt. Det er nemlig et up-beat album med en lyd, der klinger af Rend Collective, som også står bag albummet.

På sin vis føles det - både i lyd og i teksterne som på forskellige måder omhandler Gud og livet med Ham - ikke nødvendigvis som "børnemusik", måske fordi teksterne også indeholder mange ord og sproglige metaforer.

Ind imellem det høje tempo og de mange ord er albummet krydret med sange som "Story of the Cross" og "Need to know you", hvor både tempo og tekst kommer ned i hhv. en takkesang og en bøn til Gud om at kende Ham.

På "King of me" får vi en decideret børnesang med en sjov og simpel tekst om Gud som konge.

Når det kommer til musik til børn, er der nok lige så mange holdninger, som der er forældre. Personligt kan jeg godt lide, når jeg selv har lyst til at lytte, synge eller danse med. Det opfylder "Sparkle. Pop. Rampage" desværre ikke for mig personligt, og albummet bliver overordnet set lidt for larmende til min smag. Men det er dejligt, at albummet er fyldt med tekster, der direkte eller indirekte peger på Gud. De mange metaforer er jeg dog ikke sikker på, at børn umiddelbart forstår. Derudover er der som nævnt mange ord, som bliver sunget hurtigt, og jeg tror derfor desværre ikke, at et dansk barn vil kunne tyde ret meget af, hvad der bliver sunget - selvom det er fermt til engelsk.

Alt i alt er "Sparkle Pop. Rampage" derfor nok ikke et album, der vil hitte i min familie, men er man Rend Collective-fan er det ikke utænkeligt, at det vil falde i god smag hos både børn og voksne.

Kathrine Chercka

REVERENDFUN.COM COPYRIGHT BIBLE GATEWAY



Nej, hun kommer ikke sammen med nogen anden...Nej, hun synes ikke, at du er en taber... Ja, du skal bare gå hen og spørge, om hun vil være din Valentine!

Gud sagde: "Det er ikke godt for Adam at være alene.

Jeg vil give ham en livsledsager, der passer til ham."



Da Gud skabte de første mennesker

Da Gud skabte verden, var der først ingen grønne planter eller buske på jorden, for han havde endnu ikke ladet det regne. Der var heller ingen mennesker til at dyrke jorden. Men der vældede vand frem af jorden og vandede dens overflade.

Så formede Gud et menneske af jordens støv og blæste livsånd i dets næsebor, så det blev et levende væsen. Gud havde plantet en have i Eden mod øst, og dér anbragte han nu det menneske, som han havde skabt. Gud havde plantet alle slags smukke træer i haven, træer med en mængde

frugt. Midt i haven stod livets træ og træet, der giver kendskab til både godt og ondt. I Eden udsprang en flod, som vandede haven. Uden for haven delte den sig i fire mindre floder. Den første flod hedder Pishon. Den bugter sig omkring landet Havila, hvor der findes guld af fin kvalitet samt bedellium og ædelsten. Den anden flod kaldes Gihon. Den løber gennem landet Kush. Den tredje flod kaldes Tigris. Den løber langs med Assyriens østgrænse. Den fjerde flod kaldes Eufkrat.

Gud satte mennesket, Adam, i Edens have for at han skulle

passé den, og han sagde til ham: »Du må spise frugten fra alle træerne i haven undtagen det træ, som giver kundskab om godt og ondt. Hvis du spiser af den frugt, skal du dø.«

Derpå sagde Gud: »Det er ikke godt for Adam at være alene. Jeg vil give ham en livsledsager, der passer til ham.« Af jorden formede Gud nu alle slags dyr og fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem; og hvad Adam kaldte dem, blev deres navn. Adam navngav så alle fuglene og de vilde og tamme dyr, men han fandt ikke nogen passende ledsager iblandt

dem. Derfor lod Gud Adam falde i en dyb søvn. Mens han sov, tog Gud et af hans ribben og lukkede stedet til igen med kød. Af ribbenet byggede han en kvinde og førte hende hen til Adam.

»Ja!« udbrød Adam. »Det er knogler af mine knogler og kød af mit kød! Hun skal hedde kvinde, for hun er taget ud af manden.« Derfor skal en mand forlade sin far og mor og knytte sig til sin kone, og de to skal blive ét.

Adam og hans kone var begge nøgne, men de skammede sig ikke over deres nøgenhed.



Menneskets ulydighed begynder

Slangen var den mest listige af alle de dyr, Gud havde skabt. Den kom til kvinden og sagde: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af frugten fra noget som helst træ i haven?« »Nej, vi må da gerne spise frugt fra træerne i haven!« svarede kvinden. »Det er kun frugten fra træet midt i haven, vi ikke må spise. Gud sagde, at hvis vi spiser af den, eller bare rører den, så dør vi!« »I dør da ikke,« hvislede slangen. »Men Gud ved, at i samme øjeblik I spiser den frugt, bliver jeres øjne åbnet for ting, I ikke før har set, og I bliver som Gud med evne til at skelne mellem godt og ondt.«

Kvinden lagde nu mærke til, hvor dejlig frugten så ud, lige til at spise og få forstand af. Hun plukkede en frugt og spiste af den. Derefter gav hun den til sin mand, som også var der, og han spiste af den. Straks lagde de mærke til, at de var nøgne.

Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om sig.

Henimod aften, da luften blev kølig, hørte Adam og kvinden, at Gud kom gående i haven, og de gemte sig inde mellem træerne. Gud kaldte: »Adam, hvor er du?« Adam svarede: »Jeg hørte dig komme, og så blev jeg bange, fordi jeg var nøgen. Derfor gemte jeg mig.« »Hvem fortalte dig, at du var nøgen?« spurgte Gud. »Du har vel ikke spist frugt fra det træ, jeg sagde, du ikke måtte spise af?« »Det var kvinden, som du satte ved min side, der gav mig den,« indvendte Adam, »og så spiste jeg.«

Så vendte Gud sig til kvinden: »Hvor kunne du gøre det?« udbrød han. »Det var slangen, der lokkede mig til det,« forsvarede hun sig, »og så spiste jeg.«

Nu talte Gud til slangen: »Som straf for det, du har gjort, skal du være forbandet blandt alle jordens

dyr! Så længe du lever, skal du krybe på din bug og æde støv! Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, og mellem dit afkom og hendes afkom. Du skal hugge ham i hælen, men han skal knuse dit hoved!«

Derpå sagde Gud til kvinden: »Jeg vil forstærke ubehaget ved svangerskab og smerten ved at føde børn. Du vil gerne have magt over din mand, men du skal underordne dig under ham.«

Til Adam sagde Gud: »Fordi du adlød din kone og spiste af frugten, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, er du nu skyld i, at jorden bliver forbandet. Hele dit liv må du møjsommeligt slide for at skaffe dig føden. Nu må du leve af, hvad du kan dyrke på marken, hvor der også vil vokse tjørn og tidsler. Du kommer til at arbejde hårdt for føden, indtil du dør og bliver lagt i jorden, hvoraf du er formet. For af jord er du kommet,

og til jord skal du blive.«

Adam kaldte sin kone Eva, for hun blev hele menneskeslægten mor. Derpå lavede Gud skindtøj til Adam og hans kone.

Så sagde Gud: »Nu da menneskene er blevet som os i den forstand, at de kender både det gode og det onde, skal de ikke også spise frugten fra livets træ og leve evigt.« Derfor bortviste Gud dem fra Edens have og satte dem til at dyrke den jord, hvoraf de var taget. Han drev dem ud og satte keruber øst for Edens have til at bevogte vejen til livets træ med glimtende og hvirvlende flammesværd.

Tegningerne er fra Bibel Cartoons. Teksten fra 1 Mosebog kap. 2-3 i Bibelen på Hverdagsdansk.

Elo Kay lægger musik til DRs 'Natten til lørdag'

Med nummeret 'Illuminate' danner Elo Kays musik rammen om en ungdomsserie, der involverer druk og sex. Men den kristne hip-hop kunstner tager det som en bekræftelse på, at han er på rette vej med sin musik.

Af Kristina Højer Nørgaard

- Da jeg fik at vide, at serien handler om sex, overgreb og nattelivet, blev jeg glad. Det er netop dén verden, jeg gerne vil ind i med min musik. Sangen 'Illuminate' handler om at være et lys i mørket, fortæller Peter Emanuel Mwabala, der går under kunstnernavnet Elo Kay.

Den unge hip-hop'er bor i Kolding, men kommer oprindeligt fra Zambia. Her voksede han op med sin mor og brødre, før de flyttede til Danmark. I sin musik udtrykker Elo Kay både det, der er godt og det, der er svært i livet. Men troen på Jesus danner fundamentet for al hans musik.

Elo Kay blev glad, da DR spurgte ham, om hans sang 'Illuminate' måtte bruges i en ny ungdomsserie. Serien hedder 'Natten til lørdag' og handler om, hvor svært det kan være at aflæse sine egne og andres grænser.

- Når min sang kan bruges i den forbindelse, tager jeg det som en bekræftelse på, at det vi har gang i med musikken, er det rette, siger Elo Kay og hentyder til sit band, der består af en DJ, en guitarist og en keyboardspiller.

Udover kirkescenen

Serien rullede hen over skærmen i december og kan stadig ses på DR's hjemmeside. Samarbejdet med DR har udvidet Elo Kays professionelle netværk, der forhåbentligt vil åbne flere døre for lignende projekter i fremtiden.

Selvom Elo Kays musik er kristen, har han ikke nogen betænkeligheder ved at bruge sine sange i serier som 'Natten til lørdag', der ikke er tydeligt kristne. Tværtimod rammer det

plet i Elo Kays formål med netop at lave musikken.

- Mit mål er at henvende mig til alle folk. Jeg er ligeglad med, om min sang bliver spillet i en serie med sexscener. Hvis der er bare én, der bliver fanget af sangen og læser teksten, så gør det en forskel. Jeg har aldrig villet være begrænset til den kristne scene. Jesus var konstant sammen med alle dem, farisæerne så ned på, forklarer Elo Kay og fortsætter:

- Som kristen musiker er det som om, man skal vælge mellem kirkemusik eller sekulær musik. Jeg prøver at bryde med den tankegang og vise, at man godt kan være begge steder som musiker og være autentisk og relevant for begge verdener.

Minigiant

Elo Kay optræder både på den danske og den udenlandske ungdomsscene. Uanset hvor eller hvem, han optræder for, er det under sloganet 'Minigiant', som er inspireret af bibelhistorien om David og kæmpen.

- Selvom David var en lille mand, var han større end kæmpen. Det er dét budskab, jeg har på hjerte både i og uden for kirken. Alle har en giant i sig, også selvom man føler sig lille, siger Elo Kay.

Han har selv oplevet at føle sig lille flere gange i sit liv. Da Elo Kay kom til Danmark og startede i skole, blev mobning og racisme en del af hans hverdag.

- Jeg havde svært ved at få venner, fordi jeg ikke kunne snakke dansk, og jeg følte mig aldrig tilpas. Det var med til at skade måden, jeg så mig selv på, fortæller Elo Kay.

Youth For Christ

I et samarbejde med den krist-



På hip-hop sangeren Elo Kays sweater bærer han sloganet 'Minigiant'. Et slogan, der ligger ham på hjerte fra hans egen livshistorie.

ne organisation Youth For Christ spiller Elo Kay bl.a. koncerter på efterskoler og til konfirmandarrangementer. Hver gang Elo Kay optræder, fortæller han sit vidnesbyrd. Han snakker også med konfirmanderne om 'Minigiant', selvværd og hvor vigtigt, det er at være god ved hinanden.

Elo Kay deltager på iværksætterforløbet Powered By YFC. Her får han vejledning i, hvordan han kan sprede budskabet om 'Minigiant'. Efter første samling i november fik han øjnene op for, at der er flere muligheder med projektet, end han først troede.

- Powered By YFC er en platform for kristne unge til at komme ud over den kristne scene. Jeg drømmer om at rådgive andre musikere i markedsføring og hele forretningsdelen af musikbranchen, ligesom jeg selv er blevet rådgivet, fortæller Elo Kay.

Hip-hop'eren fik sit store genembrud, da han kom i finalen i radio-programmet 'Karrierekanonen' i 2018. Her optrådte Elo Kay på Smukfest. Han drømmer om at give koncert på Roskilde Festival og musikfestivalen Coachella i Californien, USA.



Når Elo Kay optræder til konfirmandarrangementer snakker han med dem om tro, selvværd og kæmpen vi har i os, selv når vi føler os små.

BLUMMEN

Guds store bryllupsinvitation

Med en invitation til mit eget bryllup i lommen var jeg på vej ud til min kammerat en aften i december. På vejen slog det mig: Når jeg har givet den her invitation, så er han inviteret til brylluppet, og jeg kan ikke trække invitationen tilbage. Det vil jeg heller ikke, for jeg holder jo rigtig meget af ham, og jeg kan ikke forestille mig, at der kunne ske noget, så jeg ikke vil have ham med til mit bryllup.

Når min ven har fået invitationen, er det helt op til ham, om han vil komme eller ej.

I Mattæusevangeliet kapitel 22 kan vi læse en lignelse om et stort bryllup, som en konge vil holde for sin søn. Kongen i lignelsen svarer til Gud, og sønnen til Jesus.

Gud holder altså en stor bryllupsfest, men ikke nok med det, han har også sendt os en bryllupsinvitation! Og det er ikke en invitation som den, jeg havde i lommen, med et fint kort i en pæn konvolut - nej, det var hans egen søn, blodig og i uforståeligt meget smerte, hængende på et kors.

En mærkelig invitation, ikke? Jesus hang der på korset for at fortælle dig: Jeg vil have dig med til bryllup!

Lignelsen fortæller om nogen, der er blevet inviteret til det her bryllup, som er for optaget af deres egne foretagender til, at de gider tage af sted.

Kongen beordrer så sine tjenere til at gå ud og indbyde hvem som helst, de finder - og så invitere dem.

Læser vi lidt videre i fortællingen, sker der det mærkelige, at en person bliver smidt ud af festen, fordi han ikke har bryllupstøj på. Umiddelbart synes jeg det ligner, at han bliver smidt ud, fordi han ikke overholder en bestemt dresscode.

Der er dog et vigtigt spørgsmål at stille: hvad er så dresscode? Eller hvad er det for nogle bryllupsklæder, som manden ikke havde på?

Til mit bryllup har jeg ikke planer om at udlevere det tøj, mine gæster skal have på til det, men det har Gud heldigvis, hvor mærkeligt det end lyder. Da Jesus døde på korset, genoprettede Gud forholdet med os og tilgav vores synder. Apostlen Paulus beskriver det flere gange, at vi er "retfærdiggjort i Jesus".

At tage imod Guds invitation, er ikke kun at sige "det vil jeg da gerne med til", men det er også at blive retfærdiggjort!

Der er intet menneske, der kan retfærdiggøre sig selv - eller for at blive i billedet: skaffe bryllupsklæderne til sig selv.

Tager du imod invitationen, og beder Jesus om tilgivelse og hjælp, kan du hvile i det løfte, at Gud vil, at du skal komme (se fx. 2. Petersbrev 3, 9), og at Jesus vil give os bryllupsklæderne.



Af Daniel Martin Lanting

FREMAGENDE ROMAN!

Læs om Caleb, som er en helt speciel dreng - med overnaturlige evner, som ikke alle er begejstret for!



"ET VELSIGNET BARN"
440 SIDER - INDBUNDET
KUN 198,-

Cosianna.dk
Udfordringens bøger & musik
7356 1500 - 7456 2202

Skæve vinkler af Torben Osted



BAGSMÆKKEN

Jeg lever med spild

Jeg lever med spild. Det vil sige: Jeg forsøger naturligvis at minimere madspild. Og tidsspilde er jeg heller ikke meget for.

Der er bare det, at jeg lever i en børnefamilie, hvor vi øver os i at hælde mælk op selv, øver os i at tage mad på tallerkenen eller på at balancere med en kop med vand fra køkkenbordet til bordet selv - den slags spild lever jeg i høj grad med.

Og lad mig bare være ærlig - jeg spilder også selv. Jeg får kopper til at skulpe over. Det er så irriterende. Det skete igen forleden. Jeg satte koppen med te fra mig og plask - teen var ikke længere kun i min kop.

I irritationen kom jeg i tanke om, et vers fra salme 23 i Bibelen. Der står: "Mit bæger er fyldt til overflod." I en anden version står der "Du fylder mit bæger til randen". Det er en beskrivelse af, hvor god og gavmild Gud er; om hvordan han elsker os til overflod - lige til randen.

Det slog mig, hvor fjollet det er. Hvor er det upraktisk. At fylde en kop til randen er at invitere til spild. Eller i hvert fald skulpe.

Det gav mig smil på læben; tanken om at Gud er upraktisk i sin kærlighed til os. For det giver da god mening, at kærligheden er upraktisk. Dens sigte er jo netop ikke at gøre livet lettere men at gøre livet mere helt og mere, ja, levende.

Og det mindede mig igen om en prædiken, jeg hørte i England for mange år siden. En prædikant fortalte, at han altid havde forestillet sig Guds nåde som sin mors tepotte. For hver aften, når de spiste aftensmad, havde de alle sammen en tekop foran sig, og hele tiden, mens de spiste og drak sørgede deres mor for, at kopperne var fyldt op. Hver gang de drak, så fyldte hun op igen. Hele tiden. Deres kopper var altid helt fyldte. Sådant, tænkte prædikanten, måtte Guds nåde være.

Indtil han en dag var i Canada og så Niagara Falls, hvor massive vandmængder bruser ud over kanten hvert eneste sekund. Som han stod der og så på vandmasserne slog det ham, at sådan er Guds kærlighed. Det er ikke en tepotte, der fylder tekoppen, men et helt vandfald, for Gud vil, at vi skal have liv i overflod.

Så fra nu af, når tekoppen skulper eller kanden med vand i de små hænder hælder helt til randen eller mere, så vil jeg sige, som jeg plejer: "Pyt, det er kun vand, og vi kan tørre op." Og samtidig vil jeg huske på, at Guds kærlighed findes i brusende overflod, som han er gladeligt spilder ud over os.

Den slags spild lever jeg gerne med.

Af Anne Thompson

Præst, kommunikationsmedarb. og blogger/
digogmigogvitro.dk



Joanna og Kim fandt sammen

Nu har Joanna skiftet pizzariaet ud med en frikirke på Bogø. Og hun tilbyder ferie med indhold.

Af Henri Nissen

Joanna og Kim har en drøm om et kristent feriehotel på Gran Canaria. Men indtil de får samlet de nødvendige syv millioner, lejer de sig ind på forskellige hoteller - afhængig af kundernes ønsker.

Her tilbyder de ophold med kristen undervisning om formiddagen og guidede ture om eftermiddagen, hvis gæsterne ikke foretrækker at være på egen hånd, fx med gåture i den smukke natur.

- Men ideen med opholdet er, at gæsterne udover at nyde livet også skal have mulighed for at blive åndeligt opbygget - bl.a. gennem forbøn og personlige samtaler, fortæller Joanna.

Joanna kom oprindeligt fra Polen som 20-årig, blev dansk gift og fik børn, men senere blev hun desværre forladt af sin mand til fordel for en endnu yngre kvinde.

- Som barn voksede jeg jo op i det katolske, fordi der næsten ikke var andet i Polen, og jeg ønskede at tjene Gud ligesom præsten. Men der var ikke plads til piger.

Senere kom jeg i Danmark i forbindelse med pinsekirken gennem Billesborg, og jeg har også gået på bibelskole i KBC, fortæller Joanna.



Joanna og Kim har skiftet pizzariaet ud med en kirke.



Joanna og Kims drøm er at købe et hotel på Gran Canaria. Og indtil den bliver opfyldt, lejer de sig ind på andre hoteller.

Da Joanna blev forladt, stod hun alene tilbage med sit pizzaria på Bogø.

- En dag kom Kim ind, og vi faldt i snak. Hans kone havde smidt ham ud, så vi stod begge i en krise, fortæller Joanna.

Hun ansatte Kim til at hjælpe i pizzariaet, og de to lærte hinanden godt at kende og byggede deres forhold op fra bunden.

Joanna havde også drevet andre restauranter i løbet af ti år, men nu har hun og Kim besluttet, at der skal være kirke i den bygning. Så der er undervisning to gange om ugen og gudstjeneste på polsk om søndagen.

Og desuden har de fået drømmen om at drive et kristent feriehotel på Gran Canaria.

Man behøver dog ikke at tage så langt væk.

Kim og Joanna arrangerer nemlig også uger med det samme indhold - men på Bogø, Møn og Sydsjælland.

Her kan man også få sig et ferieophold i den skønne syd-danske natur - og samtidig nogle formiddage med åndelig undervisning, som kan opbygge og befri plagede mennesker.

Man kan læse og se mere på detkristneferiehotel.dk, både om ferier og om, hvad parret står for.

JA tak, jeg bestiller ½ år for 348 kr. eller et helt år for 598 kr.

til Færøerne, Grønland, Europa og øvrige udland 1 år 998 kr.

Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller ½ år 248 kr.
Den nye abonnent er:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. _____ By: _____

Tlf.: _____ E-mail: _____

Obs! Abonnenten er skaffet af undertegnede, der som tak modtager et gavekort på 200 kr. til Hosianna.dk:

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr. _____ By: _____

Tlf.: _____ Mail: _____

**Sæt kryds: Jeg betaler også for abonnentet
Den nye abonnent betaler selv for sin avis**



Sendes ufrankeret
Modtageren
betaler porto'en

Udfordringen

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

(07/2020)

Valentinsgaven - til ham, der læser

Udvandringen fra Egypten

Byggede Josef pyramiderne? Faldt der brændende svovl? Hvad var Moses' rolle i Egypten? Hvilken rute fulgte Israel, og hvor krydsede de Det Røde Hav? Ligger Sinai bjerg et andet sted? Gamle kort, satellitfotos, kemiske analyser, undervands-fotos...



Hosianna.dk

Udfordringens bøger & musik
7356 1500 - 7456 2202

Indbundet, 448 farvesider!
Kr. 299,-



Skaf en ny læser og få et gavekort på 200 kr.